



## INHOUDSOPGAVE

pagina:

3	Voorwoord
4	Nieuwjaarsmaaltijd 2018
6	De Schakel Ontbijt en inloop
8	Kunst in de Schakel
9	Dagje uit met onze bezoekers
10	De Kringloopwinkel
11	Interview met Hans Snel
12	Interview met Aya Piquet
14	Het optreden van Ricciotti
15	In gesprek met de burenen
16	Filah
18	Burenhulp
19	Buurmaatje
20	Burenen vertellen
22	Vrijwilligersuitstapje
23	De Vulkaan
24	In Memoriam
25	Bestuur en medewerkers
26	De aantallen
27	De cijfers



### Contact met Kerk & Buurt Westerpark

Roel Knol, voorzitter

tel: 06 13353229

e-mail: r.knol6@upcmail.nl

Jaap Buning, secretaris

tel: 0614748799

e-mail: buningja@xs4all.nl

Zwanine Siedenburg,

coördinerend Kerk- en Buurtwerker

tel: 06 8325 3506

email: zsiedenburg@gmail.com

### Website

Op [www.kerkenbuurtwesterpark.nl](http://www.kerkenbuurtwesterpark.nl) kunt u het laatste nieuws van Kerk & Buurt vinden.

### Facebook

Typ Kerk & Buurt Westerpark in bij de zoekfunctie. Dan verschijnt de groep in het overzicht. Aanmelden en klaar.

### Bankrekening Kerk & Buurt

IBAN: NL50 INGB 0000120952

Kerk & Buurt Westerpark

p.a. van Limburg Stirumstraat 121  
1051 BA Amsterdam

### Giften

De Stichting Kerk & Buurt Westerpark is een ANBI-erkende instelling.

Giften aan Kerk & Buurt kunt u, boven een bepaalde drempel, aftrekken bij uw belastingopgave.

Het ANBI nummer van Kerk & Buurt Westerpark is: RSIN 8134-34-725

Wilt u meer weten over de financiën of over de mogelijkheid om bij te dragen, neem dan contact op met de penningmeester:

Hans Snel

tel. 06 5383 2766 of

e-mail: jsnel1944@gmail.com

### Adressen

De Schakel: De Wittenkade 109

Kringloopwinkel: De Wittenkade 111  
(Kelder onder de Nassaukerk)

Filah: Van der Hoopstraat 43hs.



## VOORWOORD

Er is veel te vertellen over het afgelopen jaar. Dat gebeurt dan ook in deze Terugblik. We doen verslag van onze projecten: Ontbijt & Inloop in de Schakel, de Kringloopwinkel, Eettafel Filah, Burenhulp en Buren vertellen. U kunt lezen wat we met elk project beogen en er worden cijfers genoemd van de aantallen bezoekers. U treft sfeerimpressies aan in woord en in beeld en we vertellen over bijzondere activiteiten en gebeurtenissen door het jaar heen. De conclusie: heel veel mensen wisten de weg naar Kerk & Buurt te vinden.

Niet alle bezoekers en vrijwilligers wonen in de Staatsliedenbuurt. Sommigen komen zelfs van ver. Maar wat velen verbindt, is – zo hebben we de indruk – dat zij bij Kerk & Buurt iets van gemeenschap ervaren, een beetje een thuis. Een plek waar je mensen kent, waar je je werkzaamheden en interesses deelt, waar vriendschappen ontstaan, wetenswaardigheden en praktische tips worden gedeeld. Daarbij wil Kerk & Buurt een plek zijn waar niemand wordt buitengesloten. De grote en de kleine beurs, de gezonde en de zieke, de huizenbezitter en de thuisloze, allen zijn welkom.

Het komt geregeld voor dat mensen die als bezoeker kennismaken met Kerk & Buurt besluiten vrijwilliger te worden. En dat is belangrijk. Want Kerk & Buurt is een organisatie die grotendeels drijft op vrijwilligers. Voor alle projecten samen zijn dat er ongeveer honderd. Deze mensen zijn we bijzonder dankbaar. Met alles wat zij doen, maken zij Kerk & Buurt tot een bloeiende organisatie en dragen bij aan het leefplezier van veel mensen in de buurt. En, zo blijkt vaak, ook aan dat van henzelf.

Werken als vrijwilliger is niet altijd gemakkelijk. Soms zijn bezoekers niet in hun beste humeur en de samenwerking met de andere vrijwilligers en de medewerkers verloopt de ene keer soepeler dan de andere. Maar het levert ook iets op: een zinvolle tijdbeste-

ding, sociale contacten en voor sommigen een opstapje naar een nieuwe loopbaan. In deze Terugblik op pagina 12 vindt u een interview met één van onze trouwe vrijwilligers, Aya.

We zijn ook onze vaste krachten bijzondere dank verschuldigd. De betaalde medewerkers van Kerk & Buurt hadden dit jaar gezamenlijk een aanstelling van 40 uur per week. Zij hebben zorgden ervoor dat de vrijwilligers hun werk goed konden doen. Zij brachten structuur aan, gaven leiding aan de projecten en zorgden waar nodig voor begeleiding van vrijwilligers en bezoekers. Bij Burenhulp is een nieuw project ontwikkeld, Buurmaatje.

Bij Kerk & Buurt zijn bestuursleden naast hun bestuurswerk ook actief als vrijwilliger bij één of meer projecten. Dat komt ook tot uitdrukking in deze Terugblik die grotendeels is geschreven door bestuursleden en medewerkers.

Tot slot een enkel woord over de financiën. Begin dit jaar was de situatie zorgelijk. Ondanks de inkomsten uit de kringloopwinkel, structurele bijdragen van de gemeente Amsterdam en stadsdeel West, giften van particulieren, kerken en fondsen kampten we met een behoorlijk begrotingstekort. Het was plezierig, dat we juist in die tijd met het Drugspastoraat overeenkwamen dat zij de ruimtes van de Schakel drie middagen per week huren. En afgelopen zomer werden we bijzonder verblijd door een grote donatie van het Franciscusfonds voor zowel het lopende als het komende jaar. En uit onverwachte hoek kregen we een flinke particuliere gift.

Deze extra ondersteuning helpt ons tijdelijk uit de brand. Maar we zijn ons ervan bewust dat we het komende jaar hard moeten werken aan een gezond financieel draagvlak voor de langere termijn.

Hoe we dat voor elkaar spelen, leest u hopelijk in de Terugblik op 2019.

Veel lees- en kijkplezier!

Roel Knol

### TERUGBLIK 2018 WORDT OPGEDRAGEN AAN AYA PIQUET

Aya is onze trouwe vrijwilliger in de kringloopwinkel. Hij komt al ongeveer tien jaar bijna elke dag dat de winkel open is. Hij is een vraagbaak voor veel klanten. In voorgaande jaren werd de Terugblik opgedragen aan Reza Hedayatollah, Jan Pijlman, Rob van der Putten, Herry Masfar, Sophia Kwikkel, het team van de Kringloop, aan Vitaly en Henny, aan Henk Slooijer en aan Hokon Hansen. Een hele eer dus.



## NIEUWJAARSMALTIJD KERK & BUURT 2018

Donderdag 18 januari, feest in de Nas-saukerk. De Nieuwjaarsmaaltijd begon om zes uur. Vanwege het slechte weer, code rood, was het begin iets minder druk. Tot goed zeven uur kwamen er nog mensen binnen. Uiteindelijk werd het drukker dan ooit, ruim tweehonderd buurtgenoten waren aanwezig.

De sfeer was nog gezelliger dan voorgaande jaren. Dat kwam ook doordat de zware, eiken banken die in het midden van de kerk stonden waren verdwenen. Op die zo ontstane binnenruimte zaten de mensen heerlijk met elkaar te eten en te kletsen.

Na het hoofdgerecht, uitstekend verzorgd door Bert Hartog, kok bij Pakhuis de Zwijger, nam Jeroen van Berkel van stadsdeel West het woord. Hij bedankte niet alleen Kerk & Buurt voor al het werk dat ze doen, maar liep ook vooruit op het feestelijke afscheid van Hokon Hansen als voorzitter. Hokon werd daarbij door verschillende mensen geprezen voor wat hij de afgelopen 35 jaar heeft gedaan voor de buurt en vooral voor de wijze waarop hij 19 jaar voorzitter was van Kerk & Buurt. Het bestuur eerde Hokon door een prijs naar hem te vernoemen met een daarbij behorende speld. Hokon kreeg het eerste exemplaar.

Vijfentwintig mensen hadden een taart gebakken, zodat daarna bij de koffie iedereen zijn favoriete stuk taart kon kiezen. Tenslotte kon er nog lekker worden gedanst. Kortom, alles wat op de flyer stond was waar: aardige mensen, lekker eten, swingende muziek en afscheid van Hokon Hansen als voorzitter.

Pieter Tol







## DE SCHAKEL ONTBIJT EN INLOOP

Voor veel dak- en thuislozen was de Schakel ook dit jaar een toevluchtsoord.

's Morgens vroeg verzamelen zich al mensen bij de Wittenkade 109. Zodra Mo te-



gen zevenen de deur opent, gaan ze naar binnen. Mo zet koffie en coördinator Hilde smeert samen met een vroege vrijwilliger vele borden met boterhammen. Deze vinden gretig aftrek.

Als het koud is, is het dringen om een plekje bij de centrale verwarming. Maar ook de wc, een belangrijke voorziening voor mensen die niet over een eigen huis beschikken, wordt druk bezocht. Wat later in de ochtend arriveren de mensen die gebruik maken van de nachtopvang in de stad.

Ook buurtbewoners wippen graag even aan voor een kop koffie en een praatje. En daar is iedereen blij mee, want waar de nachtbrakers meestal stil zijn en het hoofd op de armen leggen, brengen zij



met een praatje hier en een grapje daar wat leven in de brouwerij.

En dan zijn er de schilders die speciaal op dinsdag komen om zich te laten coachen door beeldend kunstenaar Carla. Door haar behoedzame tips winnen hun

tekeningen en schilderijen aan glans en allure. Dit inspireert andere bezoekers, die eerst aarzelend maar allengs enthousiaster een potlood of kwast ter hand nemen.

Ook ontwaren we in de Schakel naast de vaste bezoekers de specifieke donderdaggasten. Zij verorberen graag een pannenkoek, die Ali met steeds vastere hand bakt.

Iedereen is welkom in de Schakel, behalve wanneer iemand het te bont maakt. Bijvoorbeeld door alcohol of drugs te



gebruiken, of als je overlast veroorzaakt. Zo iemand krijgt een waarschuwing en wordt -als dat niet helpt- voor enige tijd geschorst.

Het afgelopen jaar hebben we dit een paar keer moeten doen. Degene die dit overkomt is hier niet blij mee, te meer omdat een schorsing voor één activiteit ook schorsing voor Filah en de Kringloopwinkel inhoudt.

Het aantal bezoekers blijft onverminderd hoog. Wel zien we langzaam de samenstelling van de groep veranderen. Het aantal Oost-Europeanen neemt toe.

In gesprekken met gemeente en vertegenwoordigers van andere inloophuizen leerden we, dat dit een gevolg is van de gemeentepolitiek. En wel op twee manieren. In de eerste plaats spant de gemeente zich in om het centrum van de stad een zo representatief mogelijk aanzien te ge-



ven. Daklozen worden uit het centrum geweerd, met als gevolg dat zij zich steeds meer verplaatsen naar andere wijken. Bijvoorbeeld minder op de Nieuwmarkt, meer in deze buurt. In het Westerpark slapen gedurende een nacht soms wel 50 tot 80 personen. Veel van hen weten de weg naar de Schakel prima te vinden.

In de tweede plaats wordt er door de gemeente een onderscheid gemaakt tussen de 'rechthebbenden' onder de dak- en thuislozen en de 'niet-rechthebbenden'. De rechthebbenden zijn mensen met een binding aan Amsterdam. Deze mensen worden zoveel mogelijk opgevangen en begeleid richting een woonplek en een uitkering. Voor de niet-rechthebbenden bestaan deze mogelijkheden niet. Zij worden gestimuleerd om te vertrekken naar hun regio of land van herkomst. Maar dikwijls zonder succes. Liever blijven ze in de stad om binnen of buiten de mazen van de wet een graantje mee te pikken van de toeristenindustrie of om zich te goed te doen aan de kruimels van welvoorzien tafels. Op grond van deze gemeentepolitiek zijn in veel inloophuizen alleen nog de rechthebbenden welkom. Met als gevolg dat steeds meer niet-rechthebbenden naar een laagdrempelige voorziening als de Schakel komen.

Iedere week zijn er, naast de coördinator Hilde en de vaste vrijwilligers Mo en Ali, zeker tien vrijwilligers die helpen om de bezoekers te ontvangen. Zij schenken koffie en thee en maken waar mogelijk een praatje. En als iemand hulp nodig heeft, proberen ze hem of haar te helpen of te verwijzen.

Eenmaal per week houdt een maatschappelijk werker spreekuur en het Veldwerk komt geregeld even binnen om één van hun cliënten te bezoeken. Daarbij zijn er goede contacten met de wijkagent en de GGD. Deze contacten zijn belangrijk om bezoe-

kers te stimuleren aan hun toekomst te werken. Het afgelopen jaar is zo een aantal mensen gestopt met drinken, enkelen vonden een baan, terwijl ook iemand koos voor een hulpverleningstraject in het land van herkomst.

Roel Knol





### KUNST IN DE SCHAKEL

Ontmoeting in de Schakel

Ik drink een kop koffie aan de tafel waar gewoonlijk wordt geschilderd. Vandaag echter niet, want Carla heeft haar pols gebroken. Men mist haar duidelijk. Tegenover me zit René. We raken in gesprek. Over hem, over mij, over schilderen, over hoe respectloos de bureaucratie is, als je kris kras door de stad gestuurd wordt wanneer je geen thuis of inkomen hebt. Ik schilder niet, René wel. Hij vertelt met passie hoe het schilderen met zijn levensgang is verbonden. Ik krijg van hem de site waarop zijn schilderijen te zien zijn: <http://www.carabo.nl/chello>. De moeite waard. Hieronder één van die schilderijen met de gedachte die hij daarbij heeft

Jaap Buning



*Mijn vader loopt van me weg, draait plotseling zijn hoofd om en zegt "Wat?" Hij leeft nog en zal dat waarschijnlijk nog wel eens doen.*



Predrag Mitric





Tony AG, trouwe schilder op dinsdag in de Schakel, heeft dit jaar geëxposeerd in de OBA en met Buurtlicht in de Nassaukerk.



Een pentekening van Ingrid in een paar halen. *“Want veel meer geduld kan ik niet altijd opbrengen.”*

## DAGJE UIT MET ONZE BEZOEKERS

Op 4 juli was het weer tijd voor het jaarlijkse uitje van onze bezoekers. Dit jaar gingen er ook mensen van het Streetcornerwerk mee. De bus was vol.

's Morgens vroeg dronken we eerst koffie in De Schakel en daarna gingen we richting Monnickendam. Daar lag het prachtige zeilschip, de Catharina van Mijdrecht, al op ons te wachten. Zeilen hijsen en weg waren we. Het was prima zeilweer en met hulp van de opvarenden hebben we een paar mooie slagen over het Markermeer gemaakt. We hadden zelfs een heuse

schipper in ons midden: Gerrit was als een vis in het water.

Met dank aan onze vaste broodsponsor Bakkerij Westerpark hebben onze vrijwilliger Ali en Marieke van Veldwerk een heerlijke lunch gemaakt.

De dag vloog voorbij. Er werd genoten. Het water en de wind zorgden ervoor dat iedereen zijn hoofd leeg kon maken. Aan het eind van de middag gingen we moe maar voldaan terug naar Amsterdam. Het was een ontspannende dag voor bezoekers en begeleiders!

Hilde Dijkstra



## DE KRINGLOOPWINKEL

In de Kringloopwinkel worden spullen ingezameld en weer verkocht, daarvoor is het een kringloopwinkel. Maar deze Kringloopwinkel is meer dan dat. In het interview met Aya, (zie pagina 7) kunt u lezen hoe belangrijk het werk in de kringloopwinkel is voor de vrijwilligers. Het is er een beetje een familie. Overigens geen gemakkelijke familie. Veel klanten maken daar deel van uit en ook die zijn niet altijd even gemakkelijk! Kortom het is een bijzondere gemeenschap. Er zijn ongeveer dertig vrijwilligers, aangestuurd door Zwanine. Zij is parttime beschikbaar en toch draait de winkel goed. Iets om trots op te zijn.

Het afgelopen jaar is de inrichting van de winkel weer flink veranderd. De kledinghoek heeft meer ruimte gekregen.



De kinderhoek is daar nu naast. De kinderspulletjes zorgen misschien niet voor een grote omzet, maar de kinderhoek trekt wel jonge ouders met hun kinderen. Zo blijft de Kringloopwinkel een ontmoetingsplek in de buurt. De boeken hebben ook meer ruimte gekregen. In boeken snuffelen blijft voor velen onweerstaanbaar, het is moeilijk het grote aanbod te weerstaan. De openingstijden zijn dit jaar uitgebreid: van dinsdag tot vrijdag is de winkel een uur langer open, namelijk tot 15.00 uur.

Jaap Buning

De Kringloopwinkel heeft een flinke omzet. In 2018 was dat € 53.000, tien procent meer dan het jaar daarvoor. Het aantal kassa-aanslagen was dit jaar 11.400. Dat geeft een indruk hoe vaak mensen, niet alleen buurtgenoten, de winkel weten te vinden. Na aftrek van alle kosten blijkt de opbrengst van de Kringloopwinkel goed voor dertig procent van de kosten van Kerk & Buurt. Het belang daarvan werd dit najaar nog eens duidelijk tijdens het overleg van het Franciscusfonds met alle inloophuizen in Nederland. Met de Kringloopwinkel is Kerk & Buurt minder afhankelijk van subsidiegevers en beter in staat zijn doelstelling om er te zijn voor de meest kwetsbare mensen vorm te geven.



## POP-UP DISCO op 6 april 2018

In onze Kringloopwinkel werden we overspoeld met seventies platen, fonduevorken en hippe seventies kleding. Daar wilden wij iets bijzonders mee doen. Daarom hebben we voor vrijwilligers en geregelde bezoekers van Kerk & Buurt een feestje georganiseerd. Eerst fonduen en daarna disco.





## WIE IS DEZE MAN OP DE ACHTERGROND?

Interview met Hans Snel. Penningmeester van Kerk & Buurt. Hans is geboren in 1944, in Badhoevedorp.

*Hans, wat is volgens jou het belang van Kerk & Buurt?*

“Eigenlijk twee dingen. Het is een organisatie die opkomt voor mensen met minder geld en een organisatie die zorgt voor meer samenhang tussen bewoners. Ik vind het goed dat Kerk & Buurt meegroeit met de verandering van de buurt.”

*Wat vind jij zelf bij Kerk & Buurt?*

“Ik heb met mijn opvoeding meegekregen dat je wat moet doen voor je medemens. Mijn ouders waren niet zo christelijk, maar die boodschap was duidelijk. Wat het leuk maakt is dat je de mensen in de buurt kent. En, het zijn vaak bijzondere mensen die je ontmoet.”

*Is Kerk & Buurt volgens jou financieel gezond?*

“Ja, dat denk ik wel. We hebben wel eens een slecht jaar, maar dat weten we met extra werving en inzet ook weer op te vangen.

En vergeet de Kringloopwinkel niet. Voor alle projecten moet er geld bij. De Kringloopwinkel helpt mee om die tekorten te dekken.”

*Heb je als penningmeester iets heel bijzonders meegeemaakt?*

“Het raakte me toen Reza van de burgemeester een lintje kreeg. En als penningmeester was ik erg blij met de recente steun van het Franciscusfonds. Dat hadden we echt nodig.”

*Hans, volgens mij ben jij ongelovig, hoe ben je bij Kerk & Buurt terechtgekomen?*

“Via het wijkcentrum. Daar was ik penningmeester. Filah was toen nog een aparte groep. Het wijkcentrum deed voor Filah de financiën. De koks kwamen daar hun geld halen. Na het overlijden van Jan Pijlman heb ik zijn werk overgenomen. Ik merk trouwens weinig verschil tussen gelovigen en ongelovigen. Je hebt aardige en onaardige gelovigen. En bij de ongelovigen idem dito.”

*Heb je wel eens van Kerk & Buurt gedroomd?*

“Nee, ik droom eigenlijk bijna nooit, laat staan van Kerk & Buurt.”

*Vertel eens iets over jezelf dat nog (bijna) niemand weet.*

“Tja, ik heb in heel veel besturen van stichtingen gezeten en die stichtingen zijn bijna allemaal geliquideerd. Soms werd ik daar ook voor ingehuurd, zoals bij het Pensioen-



“Ik verveel me eigenlijk zelden.”



fonds van de Gruyter. Maar maak je geen zorgen, Kerk & Buurt blijft nog wel even bestaan.”

*Doe je ook nog ander vrijwilligerswerk?*

“Ja, ik ben penningmeester van de Hobby Computer Club, ik zit in het bestuur van Stichting De Koperen Knoop. En ieder jaar vul ik voor zo’n veertig mensen in de Jordaan de belastingaangifte in. Leuk werk, je komt bij allerlei mensen. In de Koperen Knoop ben ik achterwacht van de huismeester. Ik verveel me eigenlijk zelden.”

Hokon Hansen

## INTERVIEW MET AYA PIQUET

Aya is een trouwe vrijwilliger in de kringloop. Je kunt van hem op aan. Hij komt bijna elke dag waarop de winkel open is en doet dat al zo'n tien jaar. Aya heeft vijf kinderen en een kleindochter van drie.



### Hoe ben je ooit begonnen?

“Het was rond 2008. Ik was werkloos en afgekeurd vanwege mijn rug en hoefde niet te solliciteren. Maar ik wilde wat doen. Dus liep ik bij de Schakel naar binnen. Je had toen Guus van Es daarboven en Rob van der Putten hier beneden. Kom maar mee naar beneden, zei Guus. Ik maakte kennis met Rob en de volgende dag ben ik begonnen”.

“Het was toen nog de Meubelkelder. We haalden meubels op en verkochten die weer. Ik begon



hier direct de boel schoon te maken, want dat was wel nodig. Arie, Roberto en Harrie waren hier toen. Didi zat achter de kassa en Toon kookte. Richard zat op de bus. Ik vond het ook leuk om op de bus te werken, maar vanwege mijn rug moest ik dat niet doen. Ik moet blijven bewegen en veel lopen.

Ik kon goed met Rob overweg. Het was een bijzondere man, met een goed hart. Ik had ook wel eens aanvaringen met hem, maar dat losten we een dag later weer op. Didi, Richard en ik waren erbij toen Rob in januari 2012 zijn laatste adem uitblies.



Toen het winkeltje Cabana naar de kelder verhuisde, veranderde er veel. Er kwam een kledingafdeling en we gingen boeken en platen verkopen. Ook kregen we meer medewerkers. Dat was goed. Ik heb het hier naar mijn zin. Het is leuk. De mensen die binnen komen, de klanten, dat je iemand kunt helpen en dat ik bezig ben. Alles er omheen is leuk, de collega's, het werk zelf. Het werk is afwisselend. Ik zoek zelf wat er te doen is. Als ik 's ochtends opsta, heb ik nooit van: hè, vandaag maar even niet.”

Aya houdt van aanpakken, hij is nog steeds bezig met de meubels. Haalt ze uit elkaar en zet ze ook weer in elkaar. Er is een flinke doorstroom dus na een woensdag als er van alles is opgehaald heeft hij het weer erg druk. Zijn arbeidsethos is hoog.

Aya: “Als je hier als vrijwilliger werkt, doe daar dan ook moeite voor. Misschien zeggen ze wel: Aya is lastig, want ik zeg wel eens: Wordt er niet gewerkt? Ik doe het op een grappende manier. Je wilt hier toch klanten helpen? Dat valt ook op als je Aya aan het werk ziet in de winkel.

Hokon heeft na het neerleggen van zijn voorzitterschap tijd gekregen om regelmatig achter de kassa te staan.



Ik probeer iemand te helpen en als dat niet kan dan baal ik daar van. Een klant moet met een lachend gezicht weggaan. De klanten voelen zich hier welkom, geaccepteerd. Dat zeggen ze ook: het is hier net een beetje familie”.

Mensen vragen naar hem, missen hem als hij er niet is en hij weet van veel klanten iets te vertellen. Hij helpt een oudere dame zorgvuldig te trap af en kan ook Amanda achter de kassa helpen als een klant lastig doet.

“Je bent soms net een maatschappelijk werker” zegt Aya.

“Laatst heb ik een klant aangesproken die maar bleef doordrammen, dat de prijs omlaag moest en op het laatst het geld op de toonbank smeed. Nee!, zei ik, je bent lastig, er zijn grenzen. Als je mijn collega niet respecteert, dan heb je een probleem. Maar medewerkers moeten ook proberen zelf problemen op te lossen, en niet denken, Aya doet het wel. In het algemeen gaat dat goed. Je moet wel oppletten en soms een beetje streng zijn. Ik ken de meesten en weet hoe je met ze om moet gaan. Ik betrapte een keer iemand rond sluitingstijd met plastic zakjes. Ik zei: Hé, we zijn gesloten, dat doe je niet hier, ga naar buiten. Een dag later zei hij: jij lastige man, maar een goede man.”

Tot slot: wat wil je nog kwijt?

“Ik kom met plezier en hoop dat het zo nog een paar jaar door mag gaan. Ik steun de kringloop met vallen en opstaan. Ik heb nog genoeg energie om te geven”.

Jaap Buning



Interessant die kringloopwinkel

Een onbekende kant van Aya.

Het gesprek komt op muziek. Wat blijkt: Aya heeft vroeger op veel plekken als DJ gewerkt, in Paradiso, de Melkweg. Hij draaide vooral soul, maar zijn favoriete muziek is reggae. “Maar ik luister ook wel naar André Hazes, of Willeke Alberti als dat nodig is, maar niet de hele avond.” Moet hij dan niet bij de kerstborrel de plaatjes draaien? “Nee hoor, laat Alfons dat maar doen. Die doet het graag.”



## HET OPTREDEN VAN RICCIOTTI

Op 9 augustus, hartje zomer, werd de middag ingeluid met een optreden van het inmiddels bij ons bekende en geliefde straatsymfonieorkest Ricciotti.

Dit ensemble bestaat uit zo'n veertig jeugdige muzikanten. Zij hebben het talent om in prachtige concertzalen te spelen en dat doen zij ook, tot in het Concertgebouw toe. En met even veel of misschien wel meer plezier spelen ze in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, gevangenissen en op straat. Niet voor niets noemen zij zich een straatsymfonieorkest.

'Ricciottiondo en Cuba' was de titel van hun programma. Wegens hun voorgenomen reis naar Cuba later in dit jaar was hun repertoire geheel ontleend aan de rijke Cubaanse muziektraditie.

"We halen Cuba naar Nederland", beloofden zij in aankondiging van hun optreden. Nou, dat liep niet helemaal zoals gepland. Alles was in gereedheid voor een spetterend optreden op de kade voor de Nassaukerk. Op het laatste moment moesten orkest en publiek hun toevlucht zoeken in het kerkgebouw vanwege de eerste regen en onweersbuien sinds lange tijd. Verbazingwekkend hoe snel de orkestleden zich aanpasten aan de gewijzigde omstandigheden.

Een kleine tien minuten nadat zij met hun grote bus arriveerden - het is al een genot om te zien hoe snel en gedisciplineerd alles uitgepakt en naar binnen wordt gedragen - klonken de eerste noten. En even later werden de toehoorders overspoeld door klanken ontleend aan de Cubaanse klassieke, jazz- en poptraditie. Een bijzondere plaats in dit optreden had de in Nederland wonende Cubaanse pianist Ramón Valle. Hij trad een paar keer op als solist en het orkest bracht ook een aantal van zijn composities ten gehore.

De uiterst vitale muziek bracht beweging in de heupen, beginnend bij een paar kinderen. En uiteindelijk swingde de hele kerk. Een prachtig begin van de vakantie!

Roel Knol





## IN GESPREK MET DE BUREN



Veel omwonenden van de Nassaukerk hebben het afgelopen jaar overlast ondervonden van activiteiten die zich in en om het kerkgebouw afspeelden. Gedurende de zomer bereikte dit een climax, toen één van de bezoekers van de Schakel een aantal weken achtereen een 'openluchtwerkplaats' voor oud ijzer op de Wittenkade begon.

Er kwamen zoveel klachten dat de gebiedsmakelaar van het stadsdeel in overleg met Kerk & Buurt besloot om met de gedupeerde burens in gesprekken te gaan. In september was de eerste zeer druk bezochte bijeenkomst. Er kwamen zeker vijftien buurtbewoners. Er waren drie vertegenwoordigers van de gemeente. Verder waren er afgevaardigden van Kerk & Buurt, de Nassaukerk en van de Griekse Gemeenschap. Inmiddels was namelijk duidelijk geworden dat de klachten niet alleen de overlast op straat betroffen door bezoekers van De Schakel, maar ook door het geluidsniveau van activiteiten in de Nassaukerk en vanuit en rondom de locatie van de Griekse Gemeenschap. Gelukkig konden we tot een constructief gesprek komen, al



bleek dat nog niet voldoende. Inmiddels hebben er drie gesprekken plaatsgevonden. Deze hebben geleid tot een groot aantal maatregelen en afspraken. Zo verplichtte Kerk & Buurt zich om stevig op te treden tegen mensen die schreeuwen op straat en om mensen die sterke drank gebruiken de toegang te ontzeggen. En om harde geluiden binnen de Schakel zoveel mogelijk te dempen. Duidelijk werd hoe belangrijk het is om contact te houden, elkaar aan te spreken en over de overlast te praten om zo de nabije omgeving leefbaar te houden.

Roel Knol

## FILAH

Ook in 2018 zijn we er met elkaar in geslaagd om zesduizend goede, voedzame maaltijden te serveren. Bereid door eenentwintig koks die maandelijks koken en door tien koks die één of twee keer per jaar koken. De laatste zijn meestal van gemeentes uit het land, soms steunen ze Filah ook financieel. De koks werken vaak in een duo en worden bijgestaan door bezoekers. Koken voor zo'n grote groep is nou eenmaal een hele klus. Prachtig als er dan een lekkere maaltijd kan worden geserveerd.

Als blijk van dank en waardering organiseert werkgroep Filah jaarlijks een maaltijd voor alle Filah-vrijwilligers: de koks en hun helpers, kasbeheerders, gastheren, afwassers en schoonmakers en de koffie- en theeschenker.

Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Dirk Ruit en zijn vrouw Anna. Ze overleden kort na elkaar. Zie het In Memoriam achter in deze Terugblik. Dirk maakte jarenlang de ruimte van Filah schoon. Zijn taak is overgenomen door Svetlana Popova en Kees de Jong.

In augustus heeft Jaap Kolkman zijn werk als roostermaker neergelegd. Zijn gezondheid liet het niet meer toe. Hokon Hansen nam dit van hem over. Op deze plaats danken wij Jaap voor alles wat hij in zo'n twintig jaar voor Filah heeft betekend: als klusser samen met Gerrit Schutte, als kok samen met Gé en voor de vele jaren als geduldige roostermaker.

Bezoekers aan Filah betalen bij binnenkomst € 2,50. Ze krijgen een bonnetje en bestek en zoeken een plek. Met sommige bezoekers is het betalen een kwestie van soebatten, maar het lukt meestal prima om tot een goede afspraak te komen. De meeste bezoekers hebben een strippenkaart, tien maaltijden voor twintig euro.

Aan het begin van de maaltijd heet de dienstdoende gastheer de aanwezigen welkom en vraagt om een moment stilte. Meestal wordt er een gedicht of een kort verhaal voorgelezen. De sfeer is gezellig en ontspannen. Dat de laatste jaren meer buurtbewoners naar Filah komen draagt daar in positieve zin aan bij. Heel soms moet de sterke arm eraan te pas komen als een bezoeker niet vatbaar is voor correctie of een sussend woord.

Bezoekers hebben elk hun eigen redenen om bij Filah aan te schuiven. Een mini-enquête leverde de volgende reacties op. Het is betaalbaar, het is in de buurt, ik houd niet van koken, anders zit ik alleen, ik heb aanspraak, zomers extra gezellig als we buiten kunnen eten, het is lekker en gezond, ik spreek mensen uit de buurt en hoor van hen over een cursus. En zo komt van het één het ander. Precies wat we met Kerk & Buurt nastreven. Wat is het mooi als dat zo werkt.

Annelies Faber



### In de Buurt van de wind

Als je hier woont  
moet je weten waar  
de wind waait  
uit welke hoek  
hoe je de vuile wind buiten laat  
hoe je nieuwe wind aanmaakt  
omdat hier alles anders gaat

gedicht van Els







## Sinterklaas 2018 in FILAH



## Gelukkig Nieuwjaar

Voor het eerst in het nieuwe jaar schuif ik weer aan in Filah. Ik steek mijn hand uit naar een oude bekende met wie ik vaak leuk heb zitten praten. 'Ik geef geen hand aan hetero's', krijg ik ten antwoord. Dit is nu precies zo'n verrassende opmerking, die het eten in Filah zo bijzonder maakt. 'Met iemand die mij geen hand wil geven, ga ik niet aan tafel', antwoord ik. En ik beland aan een tafeltje verderop bij een bijzonder opgewekte man.

'Ik zei je de vorige keer toch, dat ik dakloos was? Nou, inmiddels heb ik een huis. Je begrijpt niet half hoe blij ik ben. Hiervoor sliep ik in een opvang, waar een hoop verslaafden zitten. Daar word je gek. Dat is nog wel het fijnste: eindelijk rust aan m'n kop. Ik heb nog helemaal geen spullen, moet alles nog kopen. Daarvoor krijg ik een budgetje. Maar die rust man, die ik nu al heb. Het jaar kon niet beter beginnen.'

Hoewel hij geregeld in Filah komt, blijkt hij niet op de hoogte van het bestaan van onze kringloopwinkel. Dus na afloop wandelen we daar even langs, zodat hij weet waar hij straks terecht kan. 'Maar ik kan wel wat betalen', antwoordt hij als ik zeg dat hier heel weinig geld gevraagd wordt van mensen, die vanaf nul hun leven gaan opbouwen. Dus ook voor de kringloopwinkel begint het jaar goed.

Roel Knol

## BURENHULP WESTERPARK

Burenhulp Westerpark biedt hulp aan kwetsbare mensen uit Westerpark. Tot een jaar geleden was Burenhulp vooral een klussendienst waarbij vrijwilligers uit Westerpark in contact komen met mensen die (tijdelijk) hulp vragen. Het aantal klusvragen is het afgelopen jaar toegenomen. Dit komt omdat de Klussendienst van ABC Alliantie is gestopt. Het gaat om klussen zoals lampen verwisselen, een kattentrap bouwen, of een kast in elkaar zetten. Deze vragen komen vaak van oudere mensen.

Wij krijgen gemiddeld twaalf burenhulpvragen per maand, dus ongeveer honderdvijftig hulpverzoeken per jaar. Deze vragen kwamen van vijfennegentig hulpvragers in Westerpark. Een groep van dertig vrijwilligers gaat er mee aan de slag. De meeste hulpvragen hebben we kunnen oplossen. Soms was er toch familie of een vriend die te hulp schoot.

De praktijk leert dat er vanuit een hulpvraag vaak andere hulpvragen bijkomen. Zo wordt bijvoorbeeld een vrijwilliger die

de hond uitlaat, ook gevraagd om een boodschap te doen. Zo volgt er dan een tweede of derde bezoek. Het aantal bezoeken ligt op ongeveer driehonderd per jaar.

Helaas hebben wij niet alle klusvragen kunnen aannemen omdat wij te weinig klusmannen en -vrouwen in ons vrijwilligersbestand hebben. Wanneer Burenhulp niet kon helpen hebben we gezocht naar andere oplossingen. Daarbij is de samenwerking met andere organisaties in West belangrijk.

Hulpvragen komen regelmatig vanuit de professionele dienstverlening. Een maatschappelijk werker vraagt hulp bij het boodschappen doen voor een cliënt, thuisbegeleiding doet een verzoek om hulp bij een verhuizing en de ouderenwerker signaleert een verwaarloosde tuin en vraagt hulp. Het is belangrijk dat zij Burenhulp Westerpark kunnen vinden, omdat zij veel signaleren in de wijk en zelf niet alle vragen kunnen beantwoorden.

Burenhulp heeft ook regelmatig contact met andere informele organisaties, zoals Burennetwerk en Voor Elkaar West. Deze doen vergelijkbaar werk. Elke organisatie heeft andere kwaliteiten waardoor wij elkaar kunnen aanvullen als dat nodig is. En Burenhulp Westerpark is aangesloten bij Platform Informeel West. Hiermee wordt het gemakkelijk andere organisaties te benaderen, kwesties te bespreken, advies te vragen en de juiste persoon te vinden. Bij het platform zijn Samenwonen-Samenleven, TeamED, de Regenboog, Humanitas, Stichting Prisma en DOCK aangesloten.

Jette Uittenhout

Reactie van een hulpvrager: 'Ongelofelijk wat die jongens hebben gedaan. Daar zat ik dus al jaren tegen aan te hikken. Ik zag het niet, ik kon het niet. Dat is echt wat waard hoor. Ik ben echt ontzettend blij. Daar kan geen hijskraan tegenop wat zij hebben gedaan.'



Kerk & Buurt heeft ook contact met **Stadsdorp Westerpark**. Wij organiseerden samen een avond waarin we belangstellenden informeerden over de projecten van Kerk & Buurt. Mensen keken rond in de Kringloopwinkel en in de Schakel.

Een aantal van onze activiteiten, zoals burenhulp en de nieuwjaarsmaaltijd kreeg aandacht op de website van het stadsdorp ([www.stadsdorpwesterpark.nl](http://www.stadsdorpwesterpark.nl)).

En in onze projecten wordt ook bekendheid gegeven aan activiteiten van het stadsdorp.



## BUURMAATJE

Afgelopen jaar is een nieuw project gestart, Buurmaatje Westerpark. Daarmee willen wij ons inzetten voor eenzame mensen in de wijk. Vanuit de contacten van Burenhulp merken wij dat er mensen in een isolement leven, omdat zij weinig tot geen sociale contacten hebben. Iemand doet bijvoorbeeld een beroep op Burenhulp voor een boodschap, maar dan blijkt dat deze persoon vooral behoefte heeft aan een luisterend oor, of dat er een verborgen vraag is om begeleiding naar het ziekenhuis.

Afgelopen september is de eerste introductie cursus Buurmaatje gestart. Vrijwilligers die buurmaatje willen zijn worden ondersteund bij deze nieuwe taak. Thema's die aan de orde komen zijn onder andere grenzen stellen, luisteren en doorvragen. Die thema's maken deel uit van de presentie benadering die we samen behandelen. Daarnaast is er ruimte om lastige situaties te bespreken.



Buurmaatje Lygia geniet weer volop van het leven na haar hartoperatie. Zij biedt naast een luisterend oor graag praktische hulp. Haar motto 'geef nooit op' en 'iedereen kan iets voor een ander betekenen.'

Momenteel zijn er zes buurmaatjes die regelmatig bij iemand in Westerpark op bezoek gaan, zo'n driehonderd bezoeken per jaar. Het accent ligt op contacten en activiteiten. Er zijn buurmaatjes die eens in de twee weken spelletjes met iemand spelen. Een ander doet wekelijks boodschappen

en blijft voor de koffie. Er zijn koppels die gaan wandelen. Het geregelde contact maakt het voor mensen gemakkelijker om ook andere vragen te stellen, zoals af en toe mee gaan naar het ziekenhuis.

Jette Uittenhout

## Introductie cursus **Buurmaatje**

Wil jij je inzetten voor een buur die jouw

**aandacht, respect, vertrouwen en tijd** nodig heeft?

Dan bieden wij de introductie cursus BUURMAATJE aan.

Een Buurmaatje is een vertrouwenspersoon die juist door gelijkwaardigheid tussen buurtbewoners onderling, tijd en steun kan bieden.

BUURMAATJE is een nieuwe activiteit van Burenhulp Westerpark, één van de projecten van Kerk & Buurt Westerpark.

In de cursus vertellen we over doel en werkwijze van BUURMAATJE.

Je leert de vaardigheden die een buurmaatje nodig heeft: contactleggen, luisteren zonder oordeel en grenzen stellen. Daarbij maken we o.a. gebruik van rollenspellen en praktijkvoorbeelden.

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Daarna word je als maatje aan een buurtbewoner gekoppeld.



Jette Uittenhout (coördinator Burenhulp)  
0683254089  
burenhulp.westerpark@gmail.com  
www.kerkenbuurtwesterpark.nl

**Want samen maken we de buurt mooier!**

**START op maandag 24 september 2018, vervolgens 1, 8, 15, 22 en 29 oktober. Op maandag 5 november is de certificaatuitreiking.**

### Voor meer informatie en aanmelden:

Kom langs voor een kennismakingsgesprek waarna je je direct kunt aanmelden voor de introductie cursus BUURMAATJE.

Mail naar [burenhulp.westerpark@gmail.com](mailto:burenhulp.westerpark@gmail.com) of bel naar Jette Uittenhout 0683254089. Op dinsdag en donderdag is Jette Uittenhout ook aanwezig in De Kringloopwinkel van Kerk en Buurt, De Wittenkade 111.

*Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.*

Burenhulp Westerpark | Kerk & Buurt Westerpark | [www.kerkenbuurtwesterpark.nl](http://www.kerkenbuurtwesterpark.nl)



Buurmaatje Sabine hier op de kerstborrel. Zij heeft mee gedaan met de introductie cursus Buurmaatje en biedt een luisterend oor aan buurtgenoten. Zij is een echte dierenvriend en heeft het afgelopen jaar voor een buurtbewoner de hond uitgelaten.

## BUREN VERTELLEN

Kerk & Buurt heeft Buren Vertellen op touw gezet als tegenprestatie voor donateurs. Het streven is om tweehonderdvijftig donateurs te werven die elk tien euro per kwartaal overmaken. Opgeteld is dat tienduizend euro in het jaar en dat biedt ons net dat beetje meer lucht dat we nodig hebben nu de subsidies steeds 'kortademiger' worden. Dus elk kwartaal een boeiende spreker.

Het effect van deze avonden is dat we onder een veel bredere groep bekendheid krijgen en dat buurtbewoners elkaar op een andere manier ontmoeten tijdens de koffiepauze bij verhalen over Syrië en sieraden, over dorpsdokter en jodendom, over krakersbolwerk en eco-wijk. Wat verhalenvertellers betreft wonen we in een rijke buurt. We kunnen nog jaren vooruit. En misschien is de ontmoeting inmiddels wel belangrijker dan die tweehonderdvijftig donateurs. Immers: menselijk kapitaal is onbetaalbaar.



Dit jaar vertelden buurtbewoners op vier avonden over hun fascinaties. Eveline Gans over de geschiedenis van anti-semitisme, Floris Tilanus over zijn leven als

kunstenaar en zijn relatie met de wereld, Martijn Akkermans over koninklijke juwelen en Diego Pos en Jan-Willem Kluit over hun woonbuurt, het GWL-terrein.

De avonden waren stuk voor stuk zeer de moeite waard, al overschaduwde de zelfgekozen dood van Eveline Gans enkele maanden na haar optreden onze herinnering aan de avond. Die avond zelf fileerde zij op haar eigen van-de-hak-

op-de-tak manier tal van hedendaagse verschijnselen die teruggrepen op eeuwenoude anti-joodse beeldvorming. Dat illustreerde Eveline aan de hand van de geregeld gehoorde bewering dat veel Nobelprijswinnaars Joods zijn misschien wel waar, maar kan dat weer twee kanten op wijzen. Die van "gojse nijd": jaloezie van niet-Joden die snel kan omslaan in jodenhaat, en tegelijk die van bewondering. Maar dan nog: wie gaat zo iets turven? Dat alleen al is een vorm van Joden toch weer apart zetten. Op een zeer arbitraire manier. Want wie is wel en wie geen Jood? Kortom: De Jood bestaat, maar vooral als De Ander waar je je tegen af kunt zetten.



Floris Tilanus, tekenaar en jazz-musicus, vertelde waarom hij de tekeningen maakt die hij maakt, in boeken, maar ook op straat. Dat laatste is min of meer bij toeval begonnen.



Hij zag winkels in verbouwing in de Utrechtsestraat en nam contact op met de ondernemers om tijdens de verbouwing een grote blow up op de schutting te tekenen van zijn net uitgekomen boek *Zoals Het Is*.

Daarna nam hij ons mee in zijn meanderend betoog waarin de erfzonde langskwam - een grote misvatting - en de dood steeds dichtbij was "het lot kan ons allen ieder moment treffen, daarom zijn we allen burens van elkaar".

Met zijpaden naar het misverstand tussen religie en wetenschap: de wetenschap heeft het imago kil en analytisch te zijn, maar juist wat de wetenschap vindt, is wonderbaarlijk. Daar schuilt poëzie in. Het universum is een voortdurend uiteenvallen wat Floris treffend terugvindt in de Engelse zegswijze 'things fall apart'.

dijs voor kinderen om te spelen, met heel veel beschutting van de heggen. Het leidt daarmee ook tot veel contacten tussen ouders.

Er ontstaan levenslange vriendschappen. Ook van betekenis bij tegenslag. Als iemand zorg behoeft, is een goede buur hier nooit ver weg. De participatiesamenleving waar het kabinet van droomt is hier alledaagse werkelijkheid. Meer investeren in compacte, autovrije wijken helpt misschien wel meer dan investeren in de zorg.

Dick Jansen

Martijn Akkerman had aan een avond amper genoeg om zijn liefde voor juwelen, en in dit geval koninklijke juwelen, op zijn publiek over te brengen. In een stortvloed van woorden en beelden pakte hij zelfs de meest calvinistische republikein in de Staatsliederlijke Nassaukerk in. Van kinds aan was hij gefascineerd door sieraden. Eerst de authentieke klederdrachtjuwelen van zijn oma. Die bepaalden zijn studiekeuze en vooral zijn expertise op het gebied van koninklijke juwelen. Want die brengen de mooiste verhalen met zich mee van hoogmoed en rampspoed. Na afloop van zijn lezing hoopten enkele bezoekers vurig dat hun meegebrachte sieraad misschien toch die onverwachte schat zou zijn, maar helaas moest hij teleurstellen: "Nikkel en geslepen glas mevrouw, brengt op koningsdag misschien nog een euro op."



We sloten dit jaar de reeks af met de geschiedenis van onze eigen ecologische wijk, het Waterleidingterrein. Diego Pos en Jan-Willem Kluit toonden heel veel archiefmateriaal. Duurzaam was en is de wijk zeker, zij het dat de techniek van eind jaren tachtig inmiddels is achterhaald. Maar groene daken, warmtekrachtkoppeling en regenwaterbuffers door weinig verharding zijn nog steeds actueel. Het grijswater (regenwater voor toiletspoeling) werkt grotendeels nog, maar de milieuwinst is achteraf gezien marginaal: het regenwater wordt onder de bouwblokken opgevangen, maar moet dan weer ophoog gepompt naar de woningen. Het autovrije terrein maakt het een para-



VRIJWILLIGERSUITSTAPJE 5 SEPTEMBER 2018





Achtentwintig vrijwilligers op bezoek bij de Nederlandse Bank. Hans, onze penningmeester stond vergenoegd voor een bak met 125 miljoen aan versnipperd geld. We gokten welk briefje van vijftig echt was, we weten nu hoe er toezicht wordt gehouden op ons geld en dat de Nederlandse Bank niets kan doen (doet) aan het gesjoemel van ING.

Jette trakteerde ons op een heerlijke lunch in de regentenkamer van de Korvershof, achter de Hermitage. Roel, eindelijk in een stoel een voorzitter waardig, benoemde hoe waardevol ons werk is en we vertelden elkaar wie wat doet binnen al die verschillende projecten. De regen hield net op tijd op voor onze boottocht door de Amsterdamse grachten.

Jaap Buning



Vrijwilligers worden niet betaald omdat ze "onbetaalbaar" zijn.



## DE VULKAAN



Interactief theaterconcert de Vulkaan voor de vrijwilligers van Kerk & Buurt en de Nassaukerk.

Op 14 september hebben Han, Joost en Jeroen van Raw Resonance en de Homeless House Band ons meegenomen op avontuur en ervoor gezorgd dat we los kwamen van al onze eigen sores in die wereld, waar het zo slecht verdeeld is. Liefde voor Moeder aarde en ervaren dat je met elkaar kunt communiceren zonder woorden.

Vrijwilligers van Kerk & Buurt en Nassaukerk beleefden een interactief theaterconcert. Normaal brengen Han, Joost en Jeroen dit programma op basisscholen. Nu voor het eerst voor een groep volwassenen.

Jaap Buning



## IN MEMORIAM



### Dick Ruit 1951-2018 en Anna Dekker 1950-2018

Dick Ruit overleed op vrijdag 18 mei. Twee dagen later, op zondag overleed Anna Dekker, zijn partner. Op woensdag 30 mei werden beiden begraven op Sint Barbara.

Henk Slooijer, gastheer bij Filah, gaf bij het afscheid zijn persoonlijke herinnering.

“Beiden kende ik van Filah. De kennis die Dick in zijn jaren op de grote vaart had opgedaan, kwam bij Filah goed van pas. Hij hielp met allerlei reparaties. Hierdoor was hij ook vaak buiten Filah-uren aanwezig en toen er een vaste schoonmaker werd gezocht, was hij blij met dat baantje.

Hartverwarmend dat er zo veel mensen van Kerk & Buurt Westerpark aanwezig waren bij beide uitvaarten.



### Kees Koekenbier 1945 - 2018

Ook bij de uitvaart van Kees Koekenbier voerde Henk Slooijer het woord.

“Kees groeide op in een slagersfamilie. Hij heeft samen met zijn broer de door hun vader begonnen slagerij in de Jacob Obrechtstraat voortgezet. Dat was vlakbij het Vondelpark, dat in de jaren zeventig naast de ‘flower-power’-bezoekers ook daklozen en verslaafden aantrok. Hier kwam hij in contact met mensen aan de rand van de samenleving en velen daarvan heeft hij persoonlijk leren kennen. Samen met enkele burens bracht hij maaltijden naar het park.

Naast zijn werk in de winkel raakte Kees als vrijwilliger betrokken bij het Stoelenproject (in de kelder van de parkeergarage aan de Nassaukade), bij de Regenboog, het koken op de ‘bik-bus’ die op enkele plekken in de binnenstad warme maaltijden verstrekke, de Voedselbank en bij FILAH. In al dit vrijwilligerswerk kwam hem zijn ervaring in de slagerij goed van pas. Hij had een auto met een grote laadruimte, waarin hij alles makkelijk kon opslaan

Dick is jarenlang dakloos geweest en dat is een hard leven.

Op een goede dag ontmoette hij Anna en leerde haar beter kennen. Dick heeft dat als een groot geluk beschouwd. Hij kon bij haar komen wonen en kreeg een dak boven zijn hoofd. En zij kreeg een man die haar met veel dingen hielp die ze zelf niet meer kon. Maar bovenal: ze hielden van elkaar. Tot het eind toe.

De laatste jaren kreeg Dick steeds meer last van zijn been, waardoor het schoonmaken in Filah zwaarder werd. Hij heeft het nog tot de herfst van 2017 volgehouden. Voor Anna heeft hij, ondanks de pijn in zijn been, tot het laatst toe gezorgd.

Mogen wij het als een zegen beschouwen, dat zij zo snel na elkaar zijn overleden, en nu vrij van alle gebreken, voor altijd bij elkaar zullen blijven.”

en vervoeren naar inloophuizen, waaronder ook Filah en de Schakel.

Nadat Kees rond 2000 de winkel had gesloten, besteedde hij nog meer tijd aan vrijwilligerswerk. Hij had veel connecties en struinde wekelijks leveranciers en supermarkten af op zoek naar overgebleven, maar nog goede artikelen. Hij was een uitstekend onderhandelaar waardoor hij overal wel wat ‘los’ kreeg.

Eén keer per maand kookte hij in Filah. Zijn patat, geserveerd met gehakt, frikadell en een frisse salade, werd zeer gewaardeerd. Er was altijd genoeg, ook voor een tweede portie. Zijn gezondheid ging de laatste jaren sterk achteruit.

Eind 2017 kreeg hij een kamer in een verzorgingshuis, waar hij zich uiterst ellendig voelde. Gelukkig had hij zijn auto nog, en met Gunther als chauffeur kon hij zich redelijk verplaatsen. Zo kon hij Filah nog zo veel mogelijk bezoeken.”

Een aantal weken na de begrafenis werd Kerk & Buurt verrast met een donatie van € 250,- door een nicht van Kees.



## STICHTING KERK & BUURT WESTERPARK

### Bestuur

Het bestuur bestond in 2018 uit:

Jaap Buning (secretaris) Annelies Faber, Dick Jansen, Roel Knol (voorzitter), Marcella Meijers en Hans Snel (penningmeester).

Het bestuur heeft het afgelopen jaar negen keer samen met de betaalde medewerkers vergaderd. In deze vergaderingen werd de voortgang van de activiteiten van Kerk & Buurt besproken en er werden nieuwe plannen ontwikkeld. Daarnaast zijn we eenmaal als bestuur apart bij elkaar gekomen.

Extra aandacht hebben we dit jaar besteed aan zowel de visie als het samenwerkingsmodel van Kerk & Buurt. Ad Baan, oud bestuurslid van Kerk & Buurt en senior consultant bij Berenschot hielp ons hierbij.

De Westerparkbuurt verandert in rap tempo, in lijn met de stedelijke ontwikkelingen van de laatste jaren. Grosso modo kan worden gezegd, dat er steeds meer mensen met een ruimere beurs komen wonen, terwijl er steeds minder plaats is voor mensen met lagere inkomens.

We hebben ons de vraag gesteld hoe we als Kerk & Buurt kunnen inspelen op deze ontwikkelingen, waarbij we - met speciale aandacht voor de maatschappelijk meer kwetsbare groepen - van betekenis kunnen zijn voor zo veel mogelijk bewoners. Bij één van die bijeenkomsten heeft wijkgenoot en voormalig Amsterdams wethouder Arjan Vliegenthart zijn kijk op deze ontwikkelingen gegeven.

Ook hebben we ons samenwerkingsmodel tegen het licht gehouden. Bijzonder daaraan is dat onze bestuursleden ook vrijwilligerstaken uitvoeren. Dat heeft als voordeel dat bestuursleden goed op de hoogte zijn van wat er op de werkvloer speelt. Maar het risico is dat zij de betaalde krachten voor de voeten lopen. De vruchten van deze discussies hopen we het komend jaar te plukken in de vorm van een geherformuleerde visie en van nieuwe activiteiten.

### Medewerkers

Zwanine Siedenburg is coördinerend Kerk & Buurtwerker. Zij werkt twintig uur per week voor Kerk & Buurt. Ze is leidinggevende voor de beide andere betaalde krachten. Ze geeft ook leiding aan de Kringloopwinkel en is verantwoordelijk voor eettafel Filah. Ze vervangt Hilde Dijkstra in de Schakel bij afwezigheid. Incidenteel ontplooit ze initiatieven, dikwijls voor een breed publiek, zoals de Pop Up Disco, het doen optreden van het Ricciotti Ensemble en de organisatie van een Kerstmarkt.

Hilde Dijkstra is als Kerk & Buurtwerker met een aanstelling van 12 uur verantwoordelijk voor het ontbijt en de inloop in de Schakel. Zij draagt er zorg voor dat de Schakel een gastvrije plek blijft door een open houding en, indien nodig, het stellen van duidelijke grenzen.

Jette Uittenhout werkt acht uur als Kerk & Buurtwerker en is verantwoordelijk voor de Burenhulp. Een groot aantal mensen heeft hierdoor een beroep kunnen doen op een vorm van burenhulp. Bovendien is zij het afgelopen jaar met een achttal vrijwilligers het nieuwe project 'Buurmaatjes' gestart. Ze heeft daarvoor een cursus ontwikkeld, die vrijwilligers toerust in hun rol als 'buurmaatje'.



## DE AANTALLEN

### Vrijwilligers

Onze stichting draait al jaren met een honderdtal vrijwilligers. Zonder hen zou er geen project kunnen bestaan.

**De Schakel** - vijf maal per week een ontbijt en inloop, hier zijn ongeveer **20 vrijwilligers** actief van gastheer, koffie- en theezetter, schilder/tekenleraar tot soms weleens uitsmijter.

**Filah** - driemaal wekelijks een warme maaltijd, met **45 vrijwilligers** waarvan 18 koks/en hulpkoks soms van ver uit het land om de eters van een goede maaltijd te voorzien.

**De Kringloopwinkel** - vijf dagen per week kunnen hier tweedehands artikelen - de naam zegt het al - voor een schappelijke prijs worden gekocht. Hier zijn ongeveer **35 vrijwilligers** actief. Van kassamedewerker, winkelinrichter, chauffeur tot artikelenprijzer en kledingsorteerder, allen om financieel bij te dragen aan het totale werk van Kerk & Buurt.

**Burenhulp** - om burens met een hulpvraag te helpen hebben we hiervoor zo'n **30 vrijwilligers** die honden uitlaten, boodschappen doen en mee gaan naar het ziekenhuis. En 6 buurmaatjes die mensen bezoeken, die in een isolement dreigen te raken.

**Buren vertellen** - elk kwartaal een boeiend verhaal van een bijzondere buur. Dit wordt georganiseerd door **3 vrijwilligers**.

**De Kringloopwinkel** - Bezoekers kunnen hier terecht van dinsdag tot vrijdag van 10:00 tot 15:00. Deze besteden gemiddeld iets minder dan € 5.-.

**De Schakel** - ontbijt en inloop, is 5 dagen per week open. Op maandag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 11:00 uur en op dinsdag en donderdag van 8:30 tot 13:00 uur.

Het aantal bezoekers is erg afhankelijk van het weer, maar we mogen er toch wel ruim 40 per dag ontvangen. De opbrengst van het heel goedkope ontbijt blijft wat achter. Op dinsdag wordt er geschilderd en getekend en op donderdag zijn er de onvolprezen pannenkoeken. Gedurende het jaar telt De Schakel zo'n 8000 bezoekers.

**Filah** - (Dit betekent "het welbevinden" in het Iraans).

Op maandag, woensdag en donderdag wordt er een warme maaltijd met toetje door een of twee van onze koks bereid. Zij verzorgen een maaltijd voor 40 bezoekers en krijgen voor de ingrediënten € 65,-. De bezoekers betalen € 2,50. Als er iets overblijft mogen ze dit meenemen. Plastic bakjes zijn altijd ruim voorradig. Het afgelopen jaar ontving Filah in totaal zo'n 6000 mensen.

**Burenhulp** - De 30 vrijwilligers behandelden zo'n 150 hulpverzoeken en brachten hiertoe dit jaar zo'n 300 bezoeken. Dit project met zes buurmaatjes is net begonnen. Over het afgelopen jaar zijn nog geen cijfers bekend.

**Buren vertellen** - Vier boeiende avonden met gemiddeld 50 bezoekers. Dus gedurende het hele jaar kwamen hier ongeveer 200 mensen op af.





## DE CIJFERS

### Financiën

Begin dit jaar was de situatie zorgelijk.

Ondanks de inkomsten uit de kringloopwinkel, structurele bijdrages van de gemeente Amsterdam en subsidies op activiteiten van Stadsdeel West, Combiwel (bewonersinitiatief) en giften van particulieren, kerken en fondsen, kampten we met een behoorlijk begrotingstekort.

Het was plezierig, dat we juist in deze tijd met het drugspastoraat overeenkwamen dat zij de ruimtes van de Schakel gedurende drie middagen per week huren.

De afgelopen zomer werden we bijzonder verblijd door een grote donatie van het Franciscusfonds van € 15.000,- voor zowel het lopende als het komende jaar, terwijl we uit onverwachte hoek een schenking ontvingen van € 5000,-.

Naast de bovengenoemde geldgevers zijn er de volgende belangrijke donateurs, die voor ons onmisbaar zijn om ons werk voort te zetten:

Dat zijn 7 particulieren, die eenmalig een bedrag hebben overgemaakt en 61 die periodiek geld overmaken. Van deze laatste groep zijn er 52 die vaste donateur geworden zijn via Buren Vertellen.

#### **De volgende kerken en organisaties maakten geld aan ons over:**

Protestantse diaconie van de Ontmoetingskerk in Heerde

Protestantse diaconie de Rank in Nieuw Vennep

Protestantse gemeente Bussum

Protestantse gemeente Lindestreek, Noordwolde

Protestantse diaconie Wormerveer

De Nassaukerk, Amsterdam

Protestantse Kerk Amsterdam

Ekklesia Amsterdam

Protestantse gemeente Zuidwolde

Christelijke Scholengemeenschap Dingstede

#### **En de mensen van de volgende kerken en organisaties droegen bij in natura door een of meer maaltijden te verzorgen in Filah:**

Protestantse gemeente Bathmen

St Christoforus-parochie Schagen

Protestantse gemeente Zuidwolde

Protestantse gemeente Wormerveer

Protestantse gemeente Spakenburg en Bunschoten

Christelijke Scholengemeenschap Dingstede

#### **Ook van anderen ontvingen we belangrijke ondersteuning in natura:**

Bakkerij Westerpark verstrekke ons vrijwel dagelijks brood.

Van Albert Heijn in de Van Limburg Stirumstraat kregen we koffie, thee en kaas.

Jumbo in de Westerstraat gaf ons een ruime voorraad koffie.

Van de drogist in de Van Limburg Stirumstraat kregen wij de overgebleven kruidnoten.

**Not everything that counts can be counted  
and not everything that can be counted, counts.**

**Albert Einstein**

