



KERK & BUURT

WESTERPARK

Terugblik op 2020



Inhoud

Voorwoord	5
Filah	6
Burenhulp	12
Jaar rond in foto's	16
De Schakel	20
Kringloop	22
Buren Vertellen	24
Kerk en Buurt	26
Personalia	28
Vertrokken	29
Kleur en herkenbaarheid	30
Financiën	31
Adressen	32

Colofon

De terugblik is een uitgave van Stichting Kerk en Buurt Westerpark
Tevens inhoudelijk jaarverslag

Vormgeving: Jasper Hazevoet

Foto omslag: Dieter. Fotograaf: Simon Lenskens

Eindredactie: Annelies Faber

Kerk en Buurt Westerpark

Terugblik op 2020

Voorwoord



Aan het begin van 2020, met ruim 250 deelnemers de drukst bezochte Nieuwjaarsmaaltijd uit het bestaan van Kerk en Buurt, maakten we ons op voor het nieuwe jaar. Er drong nieuws door uit China over een nieuw virus. Een soort fikse griep. Begin maart nam ik de voorzittershamer over van Roel Knol. Die griep had toen ons land bereikt: corona was hier en ging niet weg. Terwijl de samenleving zich als een oester sloot, mensen verwonderd over stille straten liepen, werkten wij ons een slag in de rondte. We sloten eettafel Filah, daarna de Kringloopwinkel. De inloop verhuisden we van De Schakel naar de kerkzaal. We timmerden plexiglazen schermen in elkaar, hingen posters op met de regels over afstand houden en handen wassen. Vrijwilligers vielen af omdat ze tot de risicogroepen behoorden, nieuwe vrijwilligers werden ingewerkt. We gingen vanuit Filah maaltijden aan huis bezorgen. We heropenden de Kringloop weer, met maximaal acht klanten tegelijk. Langzaam kropen we zo weer uit onze schulp. Het lijkt te wennen. Maar het valt niet mee! We merken dat vooral onze bezoekers, vrijwilligers en deelnemers behoefte hebben aan ontmoeting. Nu eten ze thuis, alleen, afgehaald of bezorgd, maar de eenzaamheid drukt zwaar. Sommigen gaan er echt aan onderdoor. Deze effecten van corona worden amper genoemd. Wij zien ook de alleenwonende kwetsbare buurtbewoners, soms met psychiatrische beperkingen, in isolement raken, een enkele keer met fatale afloop, uit wanhoop. Die tellen niet mee op de lijst van aantallen coronaslachtoffers.

Vlak voor Kerst kwam daar de tweede lockdown overheen. Als deze Terugblik verschijnt hopen we daardoorheen te zijn maar niets is zeker gebleken.

We gaan door, want we zijn nu meer nodig dan ooit. Dat vergt inventiviteit en doorzettingsvermogen. Gelukkig hebben we daar met alle vrijwilligers en de medewerkers voldoende voorraad van in huis.

Dick Jansen, voorzitter

Dag Roel

Roel Knol droeg de voorzittershamer na drie jaar begin 2020 over aan Dick Jansen. In deze Terugblik een terugblik van hem op die drie jaar. Vaak vroegen mensen hem wat dat nu inhield, dat voorzitterschap.

“Hokon Hansen vroeg mij om hem na 13 jaar voorzitterschap op te volgen als voorzitter. Dit deed ik graag, met als kanttekening dat ik dit hooguit een paar jaar wilde doen. Het voorzitterschap brengt veel taken met zich mee: als leidinggevende van de betaalde medewerkers denk je iedere twee weken over hun werkzaamheden; je hebt regelmatig contact met fondsen en gemeenteambtenaren. Immers ieder jaar moet Kerk en Buurt zo'n € 50.000 bij elkaar scharrelen. Je houdt de vinger aan de pols bij alle activiteiten, door zelf als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken en je bereidt de bestuursvergaderingen

voor waar gebrainstormd wordt over toekomstplannen en knopen moeten worden doorgemaakt. Ook de Nieuwjaarsmaaltijd en het vervaardigen van de Terugblik vroeg veel. En dan waren er de andere incidentele activiteiten als de uitjes van bezoekers en vrijwilligers en de optredens van Riciotti. Het contact met de Nassaukerk ervoer ik als belangrijk. Natuurlijk doet een voorzitter dit allemaal samen met de andere bestuursleden. En zijn er heel veel vrijwilligers met een enorme inzet. Toch kleeft er aan het voorzitterschap een extra dimensie. En dat is de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt. Als er iets misgaat, bijvoorbeeld door financiële tegenvallers, bedrijfsongelukjes, conflicten en andere spoedeisende kwesties, dan moet de voorzitter aan de slag. Dit vergt een voortdurende alertheid. Bijzonder vond ik de bijeenkomsten die we hadden met de burens op



FOTO: JAAP BUNING

de De Wittenkade. De overlast die zij ervoeren op straat leidde tot emotionele gesprekken, maar ook tot mooie ontmoetingen. Ook ben ik blij met de rol die ik heb kunnen spelen bij de aanstelling van onze vaste medewerkers Hilde Dijkstra en Jette Uittenhout. Ik wens mijn opvolger Dick Jansen en alle bestuursleden dan ook veel plezier toe in hun werk voor deze unieke en kostbare stichting.”

Roel ontving in de digitale vrijwilligersborrel op 10 februari uit handen van zijn opvolger de erespeld van Kerk en Buurt. Zijn partner Roswitha spelde hem op.

Van eettafel naar bezorg en afhaal



Henk Slooijer, Meity Scheepe, Ronald Damstra en Annelies Konijnenbelt

FOTO: JAAP BUNING

Eettafel Filah stond in het afgelopen jaar in het teken van corona; in maart moesten we de deuren sluiten.

De kleine ruimte waar we in 'gewone' tijden elke maandag, woensdag en donderdag een eettafel voor 40 buurtbewoners bereidden, biedt niet de mogelijkheid om met zoveel mensen 1,5 meter

afstand in acht te nemen. De sluiting was van korte duur want de koks stonden te popelen om te blijven koken en na een maand was er een team



aan vrijwilligers die een bezorgservice in goede banen leidt.

Sociaal contact

Eerst werd er alleen bezorgd bij de meest kwetsbare buurtbewoners, die niet in staat waren een gezonde maaltijd te koken, maar na de eerste strenge lockdown besloten we dat buurtbewoners ook een



Bert Schulp, eerst afhaler, nu bezorger:
'Zo zie ik tenminste nog mensen'

FOTO: JETTE UITTENHOUT

maaltijd konden afhalen. Daar bleek grote behoefte aan, niet alleen aan die maaltijd maar vooral ook aan sociaal contact.

Grote veranderingen

De koks die zelf tot de risicogroepen behoren en de koks van buiten de stad kunnen al een tijdje niet komen koken. Gelukkig blijft de groep koks uit de buurt groeien. We hebben zeker vijftien kookliefhebbers die om beurten vrijwillig komen koken. Het aantal maaltijden per avond is opgelopen van 30 à 40 maaltijden naar wel 50 maaltijden per keer.

Vega

Bij bezorgen en afhalen komt meer kijken dan vroeger: aanmeldingen opnemen, eten in bakjes verdelen, adressen erbij voor bezorging. Vega of

vlees/vis. En zo veranderden de 'kassiers' in 'verdelers'.

Maaltijdkaarten

Om 18.00 uur staan de gasten voor de deur en worden de bakjes uitgedeeld en de maaltijdkaarten afgestempeld. De bezorgers vullen hun

Filah

KERK & BUURT WESTERPARK

tassen met maaltijden en bezorgen de bakjes zo snel mogelijk bij mensen thuis zodat zij rond etenstijd een verse, gezonde en warme maaltijd hebben.



Titus Tiggeler

FOTO: JETTE UITTENHOUT

Ronald Damstra

Acht jaar vrijwilliger bij Filah, eens per 14 dagen. In normale tijden als kassier, nu verdeler.

Van kassier naar verdeler

‘Ik was altijd kassier, nu ben ik verdeler. Als kassier kwamen er vaker mensen bij mij aan tafel zitten en had ik mooie gesprekken. Nu is er veel minder tijd voor contact met gasten. Dat is jammer. Door de gesprekken met de bezoekers krijg je een kijkje in het leven van een ander, die ik als hoog opgeleide witte man niet zo gauw tegen kom. Filah laat mij zien dat het leven kwetsbaar is. Iedereen kan ergens een deukje of krasje oplopen.’

‘Ik zie ook hoe hard iedereen juist nu contact nodig heeft. Gelukkig zoekt men



Ronald

FOTO: JAAP BUNING

het contact op. Voor de deur, in de rij, even een praatje. Regelmatig vragen mensen om een lepel. Om lekker op een bankje samen te eten. Toen we door de verbouwing van Filah tijdelijk in en vanuit de Koperen Knoop het eten klaarmaakten en uitdeelden, had ik een aantal leuke gesprekjes vanuit het open raam. Die praatjes is wat het werk voor mij zo waardevol maakt.’

Roel Knol

Vrijwilliger bij Filah, nadat hij eind vorig jaar in februari van dit jaar het voorzitterschap overdroeg aan Dick Jansen.

Wat ik daar doe bij Filah is hartstikke leuk

‘Ik ben me verbonden gaan voelen met veel mensen van Kerk en Buurt. Het is een waardevolle gemeenschap waar ik graag – zij het op een wat bescheidener



Roel

FOTO: JAAP BUNING

manier – een bijdrage aan wil blijven leveren.’



Sophia

FOTO: JETTE UITTENHOUT



Paulien Jansen

Vrijwilliger sinds juli dit jaar, ook één keer per twee weken.

Filah helpt mij corona door

'Wilma vroeg mij om mee te helpen bij Filah. Juist vanwege corona heb ik nu een goede reden om de deur uit te gaan. Ik werk veel achter de computer en wilde graag iets anders doen.

Ik zou Filah omschrijven als een gezellig samenraapsel van hele verschillende mensen die allemaal hart hebben voor de samenleving en de buurt. Ik vind het leuk om daar een onderdeel van te zijn. Je weet niet half hoeveel verschillende mensen er zijn. Door Filah besef ik nog meer dat je in onze samenleving mee moet kunnen. Als dat niet lukt heb je een probleem. Filah helpt mij de corona door.



Paulien

FOTO: JETTE UITTENHOUT

Ik ben verrast door de dankbaarheid. Als er eten over is breng ik dat naar de man die de Daklozenkrant verkoopt. 'God Bless you' zegt hij dan altijd. Van gasten hoor ik: "wanneer gaan we eindelijk weer open? Wanneer kunnen we weer samen eten?" Ik kijk daarnaar uit, dan kan ik de echte eettafel Filah leren kennen.'

Van eettafel tot buurtplek

Afgelopen zomer is Filah in twee maanden verbouwd.

De bezorg- en afhaalservice werd verplaatst naar De Koperen Knoop waar gekookt kon worden in de keuken van Samen Sterk Vrouwen West.



Van het gas af met het nieuwe inductiekooktoestel

FOTO: DICK JANSEN

De oude muurschilderingen van Theo zijn op platen overgezet en versieren de muren weer als vanouds. Het vertrouwde Filahgevoel. Er is nu ook de mogelijkheid voor wisselende exposities uit de buurt. En de oude stoelen worden overgeschilderd.

FOTO: DICK JANSEN

Zo'n beetje alles is vernieuwd: een nieuwe vloer, een nieuw plafond met lichtbakken en lichtdimmers, de muren geschilderd, wandbanken gemaakt, de spoelkeuken aangepakt, het fornuis vernieuwd en last but not least een hangende wc-pot waar de schoonmaker erg blij mee is. De wc werd ruimer en kreeg een voorportaal met fonteintje. De opknopbeurt was een hele klus. Onze verhuurder Rochdale deed het nodige sloopwerk aan

Weg achenebbisje plee, we hebben een nieuwe WC!

de bar, verbouwde de toiletgroep en verplaatste de voordeur. Aannemer GeelRonitz werkte het interieur tot in de puntjes af.

De laatste klus is het opknappen en overschilderen van de stoelen. Duurzaam, betaalbaar en het resultaat wordt erg kleurig.





Henk en Eliza

FOTO: JETTE UITTENHOUT



Henk, Ronald en Annelies

FOTO: JETTE UITTENHOUT

Voor de buurt

Filah wil een plek zijn voor en door de buurt. Daarom denkt een groep buurtbewoners mee over het gebruik. Naast eettafel willen we andere activiteiten gaan organiseren voor de buurt. En Filah kan ook worden gehuurd. Jette Uittenhout werkt elke woensdag in Filah. Loop eens binnen als je meer wilt weten of iets wilt organiseren.



FOTO: JAAP BUNING

Financiers

De verbouwing kostte veel geld. We zijn dan ook bij dat we heel veel fondsen bereid vonden om – naast Rochdale - een bijdrage te leveren: Stichting Rotterdam, Maatschappij ter bevordering van Welstand, Fonds Insinger, VSB-fonds, stichting Koperen Knoop en ook een aantal particulieren brachten een flink bedrag op.

Klusjes en kletsen

Ben je slecht ter been, niet – meer – zo handig, heb je behoefte aan iemand die af en toe een klusje of een boodschap doet, of wil je geregeld met iemand een kop koffie drinken? Dan kun je bij Burenhulp Westerpark terecht.

Voor klusjes en voor contact. Getrainde Buurmaatjes staan klaar voor een bezoekje aan huis of voor een wandeling. Coördinator Jette Uittenhout koppelt mensen die vragen hebben en hulp bieden aan elkaar. Mensen bellen haar direct, maar er komt ook veel binnen via vrienden, burens, familie of kennissen. En via Voor elkaar in West, de maatschappelijke dienstverlening in Westerpark.

Corona kwam. Kwetsbare buurtbewoners sloten zich nog verder af! Burenhulp werd van groter belang. In de eerste lockdown legde Jette elke dinsdag contact met buurtbewoners tijdens het ouderen-uurtje tussen 7.00 en 8.00 uur bij de supermarkten. Het waren korte, maar waardevolle gesprekjes die ons inzicht gaven in de nood. Daarmee bleven we in beeld en konden mensen met vragen verder helpen.

1500 bezoeken en gesprekken

Voor een geslaagde match tussen hulpvrager en vrijwilliger bij een hulpvraag bij Burenhulp zijn doorgaans drie contactmomenten nodig. Gaat het om een klusje



Jette belt aan met een bloemetje

FOTO: DICK JANSEN

in huis, om boodschappen doen? Dan staan zo'n 40 vrijwilligers klaar. Daarnaast zijn er 21 opgeleide buurmaatjes die regelmatig contact onderhouden met buurtgenoten die behoefte hebben aan duurzaam contact. Het komt ook geregeld voor dat hulp bij een klein klusje zich ontwikkelt tot een langduriger contact; achter de eerste hulpvraag lag een andere vraag verscholen. Dit jaar kon Burenhulp ruim 160 hulpvragen afhandelen. De buurmaatjes hebben gezamenlijk afgelopen jaar ongeveer 1000 gesprekken gevoerd. Kortdurende en langduriger contact bij elkaar opgeteld betekenen dat 1500 bezoeken en gesprekken.

Hoi buur, tijdje niet gezien, hoe gaat het nou?

Heb je je buur ook al een paar dagen niet meer gezien of gesproken? Vraag je je af hoe het met ze gaat? Zou je ze even willen spreken? Of vraag je zelf tegen de muur op en wil je iemand spreken, ook al is het op gepaste afstand? Breek het ijs met een cadeautje.



Omzien naar elkaar

Wie mochten in deze coronatijd elkaar voor elkaar zorgen en omzien naar elkaar, iedereen zijn buurde. Maar dat vermoedelijk omringt omringt mensen die elkaar juist nu juist nodig hebben. Daarom, om ons samen te kunnen krijgen, of om een verbinding te maken met het weer te kunnen maken. Of dat te vragen of te laten horen. Samen, misschien kunnen wij samen.

Wat gaan we doen:

- Zoek een buur, of via of via anders als je eigen buurt die je kunt vinden.
- Heb dat nodig in in deze periode, nodig te helpen, nodig te helpen.
- Het is ook in de in deze periode, nodig te helpen, nodig te helpen.
- Het is ook in de in deze periode, nodig te helpen, nodig te helpen.
- Het is ook in de in deze periode, nodig te helpen, nodig te helpen.

Boodschappen	Helpje een	Maaktijden
Luisterend oor	Wakke treur	

Burenhulp Westerpark

Deurmat met uitleg op de deurmat. Een bloemetje met uitleg op de deurmat.



Een bloemetje met uitleg op de deurmat

Buren hulp

KERK & BUURT WESTERPARK

FOTO: JAAP BUNING



Lokale media steunt de buurt

FOTO: DICK JANSEN

Telefooncirkel

In coronatijd belden elke maandag en donderdag deelnemers binnen een groep van acht elkaar om beurten. Ervaren vrijwilligers coördineerden de cirkels. Ook werden er kleine telefooncirkels gemaakt onder de Filah bezoekers en de vrijwilligers van de kringloop. Toen mensen rond de zomer weer voldoende vertrouwen hadden om de deur uit te gaan zijn de telefooncirkels gestopt. Het was goed om te doen, al is het een lapmiddel. Echte ontmoeting blijft broodnodig.

Vrijwilligers aan het woord

Jos Havermans

Jos kwam de afgelopen drie jaar bij buurtgenoot Lina Walda op bezoek.

Eerst in de Van Beuningestraat, later in het verpleeghuis: 'Iets meer dan drie jaar geleden kwam ik voor het eerst bij mevrouw Walda op bezoek, als buurtvrijwilliger. Ze hield

van tuinieren maar kon haar tuin aan de Van Beuningestraat niet meer zelf bijhouden. Dus via Jette kwam ik elke twee weken een paar uur om de tuin te doen.

De eerste keer liet ze mij begaan. De tweede keer kwam ze kijken om heel precies instructies te geven. Ze wist precies wat ze wilde.

Tussendoor en na afloop dronken we altijd een kop koffie. Zo leerde ik haar kennen. Ze had over veel dingen een uitgesproken mening. Vragen stellen hoefde niet, ze vertelde toch wel door.' Jos is blij dat hij haar heeft ontmoet: 'Via haar heb leren kennen wat schuil kan gaan achter de vele ramen van je eigen buurt.'

Peter Mattie

Peter is weer al drie jaar vrijwilliger, eerst bij de Kringloop, nu bij Burenhulp.

'Ik kom nu bij een aantal mensen thuis. Ik doe klusjes en voor iemand heb ik wekelijks boodschappen gedaan. Er komen dan soms extra hulpvragen bij wanneer ik in gesprek ga over waar mensen moeite mee hebben. Dat pak ik graag op. Het lijkt eigenlijk op het werk dat ik vroeger deed bij de gemeente. Mensen helpen, klusjes, hartstikke leuk om te doen. Mensen kunnen door Burenhulp echt langer thuisblijven. Dat willen ze ook.'



Peter

FOTO: JETTE UITTENHOUT

Dankbaar

'Eerder werkte ik bij de Kringloop als chauffeur en beprijzer, nu ik bij mensen thuis klus kan ik mijn eigen tijd beter indelen. Dat vind ik fijn. Van corona heb ik geen last. Een-op-een houd ik afstand en zo. Mensen zijn dankbaar.'

Wijkverpleging kan niet alles doen

'De gemeente kan niet alles oppakken. Het is ook ingewikkeld. En als ik vaker langskom ontstaat er vertrouwen. Daar gaat het om. Ik doe bijvoorbeeld boodschappen, dat kan de wijkverpleging niet voor iedereen doen.'

Vertrouwen

'Het contact verschilt van persoon tot persoon. Maar ik doe nooit alleen een klusje. Er is altijd tijd voor een praatje. De een is heel zelfstandig en heeft tijdelijk hulp nodig, een ander komt met een lijst aan vragen als er eenmaal vertrouwen is.'



Een kraampje voor de Nassaukerk aan de De Wittenkade

FOTO: JAAP BUNING

Buren hulp



Angelique Fransen

**Zij komt als
buurmaatje sinds
corona regelmatig bij
buurtgenoot Coby
Hendriks.**

Een kennis van Coby regelde dat ze (boodschappen)hulp krijgt. Zelf boodschappen doen werd Coby – behorend tot de risicogroep - afgeraden. Jette Uittenhout bezocht Coby, maakte kennis en bracht de hulpvraag in kaart. Zo miste ze haar dagelijks rondje wandelen waar ze regelmatig aanspraak had. Angelique heeft het zelf goed en wilde graag iets voor een ander doen. Zij is in het verleden zelf vrijwilligerscoördinator



Angelique (links) en Coby

FOTO: MARIE-ANTOINET KEMMEREN

geweest, wist waar ze aan begon.

Klik

Coby en Angelique maakten kennis na een zorgvuldige koppeling door Jette. Beide dames geven aan dat er meteen een klik was. Angelique belt gemiddeld een keer per week met Coby voor het

boodschappenlijstje. Coby is wel blijven wandelen, nu zonder boodschappen te doen met alle risico's op besmetting, zodat haar onrust minder werd.

Kleine moeite, groot effect

Hoewel het feitelijke contact kort is, waarden Coby en Angelique het beiden als waardevol. Angelique: 'Het gaat verder dan alleen maar de koelkast vullen.' De grapjes, waardering, wederkerigheid, dankbaarheid en delen van persoonlijke verhalen geeft veel voldoening. Angelique: 'het is een win-win contact: kleine moeite, groot effect.'



Nieuwjaarsmaaltijd

FOTO: JACQUES DERSJANT

Zo vierden we nieuwjaar op 14 januari 2020

Een vitale gemeenschap van honderden buurtbewoners die met elkaar aten en vooruitkeken. Een waar feest, vlak naast elkaar, zonder enig besef van de anderhalvemetersamenleving. De fysieke nabijheid verdween, de samenhang bleef en zo kwamen we de crisis door. Niet alles kon doorgaan, tijdens de eerste, maar vooral ook de tweede lockdown lukte het niet om te voorkomen dat mensen geïsoleerd raakten. Maar wij bleven aanwezig en vol goede moed.



FOTO: JAAP BUNING



FOTO: JAAP BUNING



Inloop in De Schakel

FOTO: SIMONS LENSSENS



Maarten

FOTO: JAAP BUNING



Falco en Marie

FOTO: JETTE UITTENHOUT



Schilderij

FOTO: JAAP BUNING

De meeste activiteiten draaiden door

Mo en Paul zorgden voor orde en regelmaat bij de inloop.

Marie en Falco hielpen een handje waar het nodig was met hun aanstekelijk enthousiasme. En we wendden aan de mondkapjes en het schilderen met Carla werd voorzichtig weer opgepakt.

Maarten komt regelmatig een maaltijd ophalen bij Filah.



FOTO: JETTE UITTENHOUT



FOTO: JETTE UITTENHOUT



FOTO: DICK JANSEN



FOTO: JAAP BUNING



Jeanette

FOTO: SIMON LENSSENS

Inloop in de kerk

Al decennia lang is inloophuis De Schakel een ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in de buurt.

En al net zo lang gebeurt dat vanuit onze kleine, knusse ruimte die vastzit aan de Nassaukerk. Op geen enkele manier was daar de 1,5 meter regel te hanteren en dus moesten

wij onszelf dit jaar opnieuw uitvinden. Immers sluiting is voor deze doelgroep een beslissing die je wilt vermijden. Gelukkig mochten wij verplaatsen naar de kerkzaal, waar alle ruimte is. Van enkele vierkante meters naar een complete kerk. Helaas behoorden veel van onze vrijwilligers tot een

risicogroep en konden zij niet meer werken. Dankbaar zijn we voor de nieuwe groep vrijwilligers die zich aandienen. Met z'n allen hebben we een weg weten te vinden in een turbulent jaar. We zijn er trots op dat we er nog steeds kunnen zijn voor mensen zonder thuis of dak, voor wie de regel: *blijf thuis* loos is.



vlnr: een bezoeker, Gerrit Schutte en Janna van Beek

FOTO: DICK JANSEN

Vrijwilligers aan het woord

Gemeenteraadslid Dorrit de Jong, vrijwilliger in coronatijd

Dorrit bood zich aan toen ze hoorde dat veel vrijwilligers moesten stoppen vanwege de risico's voor hun gezondheid. 'Ik stelde me ervan voor dat de bezoekers wel eens boos zouden zijn vanwege alle regels om besmettingen te voorkomen, zoals dat ze niet zelf koffie konden pakken en maar met twee mensen aan een tafel mochten zitten. Maar vrijwel altijd waren ze vriendelijk en geduldig, zelfs gelaten, ook als er een rij ontstond.'

Britse twintigers

Dorrit: 'Er zijn veel vaste

bezoekers zoals de buitenslapers. Maar er kwam ook plots een groepje Britse twintigers die midden in de lockdown verschenen en heel beleefd met twee woorden spraken. Daarnaast mensen uit de buurt die langskwamen voor een kopje koffie en een praatje, wat warmte en gezelligheid brengt.'

Dak boven je hoofd

'Er gebeurt enorm veel, we hebben in Amsterdam heel veel opvang en begeleiding. Toch lukt het niet om alle mensen te helpen, dat laat het grote aantal bezoekers aan De Schakel zien. Er zou meer gewerkt moeten worden met 'housing first', waarbij mensen uit hun situatie gehaald worden door een

De Schakel



vast dak boven hun hoofd te krijgen, want dat is de manier om het leven op de rit te houden en/of te krijgen.'



Dorrit

FOTO: ROOS VERSANTVOORT.

Gerrit Schutte, al meer dan 20 jaar vrijwilliger

Gerrit was gestopt met werken en kwam via de Nassaukerk in contact met Ria en Anne: 'Zij hebben mij gevraagd. In de inloop zat een heel klein keukentje en ik werd aan het pannenkoeken bakken gezet. Ik had eerst niets

met daklozen maar het beviel me wel. Ik kreeg er een voldaan gevoel van als ik hen kon helpen. Ik heb er nog steeds plezier aan. Anders doe je dit werk niet. Sinds mijn vrouw acht jaar geleden ziek werd en niet meer kan praten, is het werk een uitkomst voor mij. Zolang ik de moed erin kan

houden blijf ik het werk doen. Het fleurt me echt op.'



Gerrit

FOTO: JAAP BUNING

Wat er ook gebeurt, het is ónze winkel

Zoals in alle projecten ging het er dit jaar in onze kringloopwinkel door corona heel anders aan toe. Ook de kringloop moest in maart sluiten.

Al gauw bleek de betekenis en de kracht van het kringloopproject. Vrijwilligers misten elkaar en begonnen elkaar te bellen. ‘Kunnen we niet wat doen?’, verzuchtten velen. Dat kon, Astrid zocht alle gebrachte spulletjes uit. Maar niet alleen wij ruimden op. Opruimen was wat heel Nederland deed en dat hebben we geweten. Er was nauwelijks op te werken tegen alles wat –

ondanks de sluiting - voor de deur werd neergezet. Tegelijkertijd schilderde vrijwilliger Hasib de keuken, en toen hij klaar was knapte hij de Schakel op. Jeanette en Monique zochten de kleding uit. Hokon maakte van de boekenhoek een pareltje. En Yvonne gaf ieder een Eberhardje, hét koekje van Amsterdam, beschikbaar gesteld door de stichting ‘Eberhard voor Amsterdam’.

Meubels

Toen de winkel onder strikte veiligheidsregels na tien weken in het voorjaar toch weer open kon, bleek hoe zeer de winkel voorziet in een behoefte

van buurtbewoners om elkaar te ontmoeten. Hoewel we geen meubels meer konden vervoeren, werden er zoveel spulletjes gebracht en verkocht dat de omzet in drie en later vier dagen per week al bijna het oude niveau bereikte. Meubels worden in coronatijd vaak met steekkar gehaald en gebracht; met drie man voorin in de bus rondrijden is nu niet verantwoord. Intussen bleef Sjaan thuis werken, omdat zij als kwetsbare niet meer in de winkel kon werken. Zij ging tasjes haken, die later het jaar werden uitgedeeld aan alle vrijwilligers van Kerk en Buurt. Ondanks de moeilijke periode waar heel Nederland in verkeerde, ontstond er veel dynamiek. We hebben gemerkt hoe betrokken de vrijwilligers zijn en uitstralen: wat er ook gebeurt, het is ónze winkel. We zijn trots op misschien wel de leukste kringloopwinkel van Amsterdam.



Aya Piqué, elke dag actief met bevoorrading

FOTO: JAAP BUNING

Vrijwilligers aan het woord

Jeanette de Korte, vrijwilliger in de kringloop

‘Het is heerlijk om hier te werken. In de winkel vind je een schat aan spulletjes, misschien wat rommelig, maar mensen vinden het heerlijk om te snuffelen.



Jeanette

FOTO: JAAP BUNING

Waarom ik het leuk vind om hier te werken? Om de mensen die hier komen, zo divers.

We hebben een prettig team en daarmee hebben we een grote schoonmaak gehouden.

In coronatijd heb ik veel gewandeld, en ben veel naar musea geweest.

Jammer dat er niets open was om wat te drinken.

Het was voor mij een rustige tijd. Ik ben geen zzp-er, dus het heeft mij niet zo geraakt.

Ik merk toch wel dat de

Kringloop



mensen wat onrustig zijn, nu de winkel weer open is en ieder een mondkapje op heeft. Maar ze komen hier graag, het gaat om de ontmoeting.’

Yvonne Aukes, acht jaar vrijwilliger in de kringloop

‘Ik woonde in Nieuwendam en zocht Burenhulp voor mijn vader in de Spaarndammerbuurt. Zo liep ik bij Cabana (Tweedehandskleding-winkeltje van de parochie in de Spaarndammerstraat, red.) naar binnen.

Burenhulp vond mijn vader uiteindelijk niks, maar zij vroegen mij toen zelf om bij hen te komen werken. Na een jaar of twee gingen we verhuizen richting de Nassaukerk, waar het

meubelproject al jaren zat. We moesten echt ons plekje veroveren in de winkel. Eerst hadden we een heel klein hoekje.

Inmiddels is de kledinghoek een significant deel van de winkel geworden. Tweedehands kleding is enorm populair geworden. Van nieuw tot vintage; we hebben alles in huis.

Ik vind de mensen erg leuk die hier komen. Mensen vertellen hele verhalen aan ons. We hebben eens een weduwnaar in de winkel gehad. Hij zocht een

brussels kant zakdoekje; dat deed hem aan zijn vrouw denken. Toen hij het vond, moest hij gewoon huilen. Verder kan ik zelf ook lekker in de winkel snuffelen. Ik heb hier al aardig wat spulletjes voor mijn collectie van Marilyn Monroe gevonden.’



Yvonne Aukes (links) ontvangt Eberhardje

FOTO: JETTE WITTENHOUT

Molen de Otter zaagt weer

Nog vóór corona losbarstte vertelde op 30 januari op de laatste 'gewone' Buren Vertellen (de andere zijn verschoven naar 2021) molenaar Roel Gremmer een verhaal over de Otter.

Het publiek hing aan zijn lippen. Weliswaar opgegroeid in Drenthe waar amper windmolens staan, maar als jongetje al gegrepen door liefde voor molens. Zelf woont hij in molen de 1100 roe in Sloten. Het deed hem pijn toen hij ontdekte hoe verwaarloosd De Otter er bij stond. Met een ploeg bevlogen mede-molenaars hebben ze de molen weer tiptop opgeknapt en aan het zagen gekregen: bij

windkracht 4 uit het zuidwesten krijgen ze een flinke boom aan planken. Het verhaal van De Otter is lang: de eerste en – inmiddels weer – werkende houtzaagmolen van Amsterdam uit 1631. Een verhaal van mythische allure over glorie, verval en wederopstanding. Met rechtszaken en intriges om hem te verplaatsen naar Uitgeest. Maar met een happy end. Velen sloten De Otter in het hart.



Roel Gremmer

FOTO: DICK JANSEN

Buren vertellen



Jacky

FOTO: DICK JANSEN

Luisteren naar je buren

Op 9 juli, midden in corona-zomer, organiseerden we een speciale Buren vertellen. We luisterden naar verhalen en gedichten die buurtgenoten hadden gemaakt over hoe zij deze tijd beleefden. Nico Hovius improviseerde op de gedichten die deze avond werden voorgedragen, zoals het gedicht van Jacky Wolters (iets ingekort):

Het rijk der verbeelding

De wildste verhalen komen er los.

Samenzweringen, complottheorieën, alles passeert de revue op het internet en daar buiten.

[...]

Mensen die er van overtuigd zijn dat G5 verantwoordelijk is voor het Coronavirus door de schadelijke straling.

Nu ken ik ook veel mensen die een hele negatieve straling hebben, daar krijg ik ook geen Corona van.

[...]

Het einde van de wereld zou nabij zijn.

Gods toorn is over ons gekomen.

Gelukkig geloof ik in een God met een grotere geest met meer liefde voor de mensheid.

Misschien worden we volgende week wel ontvoerd door marsmannetjes.

Who knows?

Het lijkt me niet plausibel.

Lieve mensen, wij zijn Nederlanders.

Laten we als u blijft nuchter blijven en met onze beide voetjes op de grond blijven staan.

En het contact met de realiteit niet verliezen, de ggz heeft het al druk genoeg.

Alle goeds, en houd je hoofd koel.

Werken in coronatijd



Hilde (links) en Jette

FOTO: JAAP BUNING

Anke van der Zee had een gesprek met Hilde en Jette, onze projectcoördinatoren, over passie voor hun werk. En natuurlijk over corona. Daar balen ze enorm van. Maar ze realiseren zich dat ze het er mee moeten doen. Ze zeggen: ‘Er worden ons allen maatregelen opgelegd en daarom moeten we bezoekers en vrijwilligers daar op aanspreken.’

Jette en Hilde zijn de twee drijvende krachten achter projecten van Kerk en Buurt. Allebei werken ze er zo'n vier jaar. Jette 'doet' Filah en Burenhulp en Hilde De Schakel en de Kringloop, maar het afgelopen jaar moesten ze intensief

samenwerken. Nu kunnen ze tijdens vakanties elkaars projecten overnemen. Jette studeerde sociologie en wilde graag op buurtniveau werken. Burenhulp paste als een handschoen. Naar aanleiding hiervan heeft Jette de cursus buurmaatje ontwikkeld. Afgelopen jaar al weer de derde lichter.

‘Goed hoe wij zijn doorgegaan’

Hilde maakte een overstap van commercieel naar sociaal werk. Ze deed de hotelschool en werkte 32 jaar in de horeca. Bij Kerk en Buurt begon ze als vrijwilliger en viel daarna in als ziektevervanger. Bij De Schakel voelde ze zich thuis met haar no nonsens

houding: 'Als je met dak- en thuislozen werkt, hoef je geen poppenkast te maken want daar prikken ze zo doorheen. Gewoon jezelf blijven dat is het beste.' Later kwam de Kringloop erbij en daar komt haar commerciële kant naar voren. Het is ook een uitdaging om de boel naar een hoger niveau te tillen: 'Toch leuk om omzet te draaien en dat het er leuk uitziet.'

Wat waren de ervaringen van Jette en Hilde in het coronajaar?

Jette: 'We hebben ongeveer 150 vrijwilligers. Manieren om contact te maken zijn bellen en mailen en dat voelt erg beperkt. Bij de vrijwilligers is er



Hilde en Jette tonen het certificaat BedrijfsHulpVerlening

grote behoefte om elkaar te zien. Zij missen elkaar nu in deze tijd. We gaan wel door in coronatijd maar het is zeker niet ideaal.' Hilde: 'En mensen ontglippen ons. Waar zijn ze, hoe gaat



Hilde

FOTO: JAAP BUNING

het met ze? Ik mis ze. Het duurt te lang, mensen vallen af helaas.' Gelukkig constateren Hilde en Jette dat mensen elkaar vinden. De vrijwilligers zorgen voor elkaar en daar zijn zij echt trots op. Ze houden elkaar erbij. Jette: 'Het Kerk en Buurtvirus is naar elkaar omkijken en dit is een bijzonder gezond virus.' Hilde: 'We leven een beetje in onze eigen bubbel en Kerk en Buurt biedt een bedding om ook verder te kijken, mét al die vrijwilligers. Het is een veilig en inspirerend platform waarin wederkerigheid centraal staat. Vooral ook nu.'

De ervaring van beiden is dat alle coronaregels lastig zijn, maar ook dat mensen eraan wennen. Er zijn nieuwe vrijwilligers gekomen die zich nuttig willen maken in deze tijd. Dat geeft moed. Hilde: 'Uiteindelijk zijn we door de spanning die corona heet in onze kracht gegroeid.' Jette: 'Goed dat we zijn doorgegaan. We doen het maar mooi met elkaar.'

Personalia en organisatie

Roel Knol gaf de voorzittershamer over aan Dick Jansen. Marcella Meijers, bestuurslid, vertrok. Ze beheerde de portefeuille

personeel. Anke van der Zee trad toe tot het bestuur. Hans Snel stopt als penningmeester, maar blijft in het bestuur.

Samenwerking: De kracht van lokaal

De kracht van lokaal werd tijdens de coronacrisis erg duidelijk.

Vooraf informele organisaties als Kerk en Buurt bleken zeer wendbaar en creatief, denkend en werkend vanuit de vragen van

kwetsbare buurtbewoners. Contactpersonen in de buurt weten elkaar goed te vinden. Daarbij is het contact op stedelijk niveau natuurlijk erg nuttig. Zoals met het initiatief van de gemeente Maatschappelijk Akkoord 020 (MA020) werd gelegd. Dat werd een platform van

informele partijen, zoals Het Moedernetwerk en Cascoland.

We zoomden ook met Voor Elkaar In Je Buurt, met het buurtwerk van Combiwel en sloten aan bij WIJ AMSTERDAM en vergroten daarmee onze zichtbaarheid.

Soup & Soul

Dit project van de Nassaukerk stond al vóór de coronaperiode in de steigers. De expertise van burenhulp heeft Jette daar

kunnen inzetten tijdens een interne denktank over verbinding met de buurt, je burens en jezelf. Het project is in het najaar

gestart en Jette heeft daar ook een organisatorische rol in gekregen, gefinancierd vanuit de Nassaukerk.



Met de klok mee (vanaf linksboven): Jette Uittenhout (medewerker), Hilde Dijkstra (medewerker), Jaap Buning (secretaris), Annelies Faber (bestuurslid), Dick Jansen (voorzitter), Anke van der Zee (bestuurslid), Hans Snel (bestuurslid).

Wie ook vertrokken

Roswitha Witten, heeft de website jaren onderhouden en twee keer de Terugblik opgemaakt.

'Ik heb me ervoor ingezet om de website fris en actueel te maken en te houden. De Terugblik opmaken vond ik leuk maar ook spannend. Ik ben blij dat iemand anders dat nu gaat doen. Ik vind Kerk en Buurt 'n sympathieke instelling en belangrijk voor de buurt. Dat voel je bij de nieuwjaarsmaaltijd, elk jaar weer zo'n verbindende en ontroerende gebeurtenis.'



Roos

FOTO: JAAP BUNING

Marie Antoinet

Kemmeren, vrijwilliger met PR als taak, vertrok. Naar een nieuwe baan! Wij wensen haar daar veel succes. Maar waar ze kan helpt ze zo nu en dan een handje.

Afscheid

Fred Barella na 21 jaar

De trouwe vrijwilliger Fred Barella nam afscheid als gastheer van Filah. Bij zijn afscheid toonde hij een map met knipsels over de geschiedenis van Filah. Als actief lid van de kerk stapte Fred als vrijwilliger in, jaren geleden. Hij bleef ons trouw ook na zijn verhuizing naar Uitgeest.

In memoriam

Kees van Coevorden

Op 23 oktober is de trouwe en zeer gewaardeerde bezoeker Kees van Coevorden uit het leven gestapt. Kees leed onder zijn verleden en het gevecht voor acceptatie door zijn familie. Hij was goed gezelschap, opgewekt en sprak positief. Toch bleef het leven een gevecht tot aan het einde. Waarbij de angst voor corona ook een rol speelde.



Kees



Fred

FOTO: JAAP BUNING

Stagiaires 2020

De coördinatoren Jette en Hilde hebben begin dit jaar bij de Hogeschool van Amsterdam een training gevolgd om stagiaires van de studie Social Work van de HvA te begeleiden. Stagiaire Kyara heeft een groot deel van het jaar elke dinsdagmorgen geholpen in De Schakel. De eerste weken van februari kregen wij twee scholieren van de middelbare school op bezoek voor een snuffelstage. Julia heeft zich vooral gericht op de kringloopwinkel en Mees werd een manusje van alles. Hij heeft geholpen als kassier in Filah, 's ochtends als koffieschenker in De Schakel en in de middag kwam hij nog even kijken bij de Kringloopwinkel.

Kleur en herkenbaarheid

Het werd tijd voor een nieuwe huisstijl...

Het logo van Kerk en Buurt ging al heel lang mee.

Het torentje en het huisje met het figuurtje er tussen. Er werd zo nu en doen in al onze uitingen flink mee 'gespeeld' of

beter 'gerommeld'. We hadden behoefte aan eenheid in de verscheidenheid. Ontwerper/kunstenaar Mark Schalken ging met ons aan de slag en het resultaat is hier te zien: Een stevig logo voor Kerk

en Buurt Westerpark, en per project een identiek logo met een eigen kleur. Mark heeft grondig research gedaan om ons DNA te leren kennen. Hij bezocht alle projecten en sprak met medewerkers en vrijwilligers.

Onze kenmerken kwamen volgens hem neer op:

- Amsterdams & divers
- Uitnodigend/gezellig & aanpakken
- Vrolijk/optimistisch & mensen met verleden
- Aards/nuchter & bevlogen/spiritueel
- Menselijke maat & goddelijke vonk
- Gebouw/geschiedenis & relevant voor nu



...en een dakje!

Symbolisch? Dat mag je zo zien. In de loop van de afgelopen tien jaar zijn alle projecten met een eigen ontstaansgeschiedenis onder één dak geschoven. Tegelijkertijd bekommeren wij ons om mensen zonder

dak, om mensen die wel een dak hebben, maar die zich ondanks een eigen dak toch ontheemd kunnen voelen. Naast alle anderen voor wie de gezelligheid en het samenwerken voelt als een thuis. Met een dak

erop. En voor vormgevers is zo'n dakje natuurlijk ook om je vingers bij af te likken. En brainstormend ontstond meteen een nieuw motto: **'om samen te leven'**



Met een eigen ontworpen letter maakte hij de kern. Een soort 'kistletter': stevig, alsof hij met een brede blokkwast gemaakt is: "aanpakken". Dat paste ons goed.



2020 was een erg enerverend jaar met veel veranderingen, ook financieel: de verbouwing van Filah, De Schakel in de Nassaukerk en de Kringloop in coronastand om er maar enkele te noemen. Nadat er de benodigde financiële toezeggingen van sponsors waren verworven kon de verbouwing van Filah beginnen. Tijdens de verbouwing is er in de buurtkamer de Bijenkorf in de Koperen Knoop gekookt.

We danken onze subsidiegevers voor hun bijdrage in ons werk:

De gemeente Amsterdam, het stadsdeel Westerpark, Combiwel, Buurtbudget, Inspiratieteam Westerpark, Fonds Franciscus, VSBfonds, Insinger stichting, Maatschappij van Welstand en de stichting Rotterdam.



De oude keuken van Filah

FOTO: DICK JANSEN

Wij danken ook de volgende particulieren, organisaties en kerken die geld aan ons overmaakten:

Stichting De Koperen Knoop	9.000
Abbate Mauro	3.000
De Nassaukerk te Amsterdam	600
Protestantse diaconie van de Ontmoetingskerk te Heerde	600
Protestantse diaconie te Zuid Wolde	550
Protestantse diaconie De Rank te Nieuw Vennepe	500
Donateurs van De Lange Adem (Buren vertellen)	1.370
Kerstkaartactie (stand 31-12) *	3.350

* In het laatste weekend van het jaar bezorgden we bij 4.000 adressen een kerstgroet met verzoek om donatie. Die leverde in enkele dagen meer dan 2.000 euro op! Verrassend en boven verwachting.

En natuurlijk ook danken we de donaties in natura, de spullen in de kringloopwinkel, het brood voor de Schakel van bakkerij Westerpark en het beleg van diverse winkels en particulieren. Geregeld maken particulieren donaties over voor de boodschappen.

Contact met Kerk en Buurt Westerpark

Jaap Buning (secretaris),

e-mail: secretaris@kerkenbuurtwesterpark.nl

Wilt u telefonisch contact zoeken, bel dan onze voorzitter

Dick Jansen: tel. 06-54781042



Medewerkers

Hilde Dijkstra (Kringloopwinkel en inloop De Schakel)

tel. 06-83253506, e-mail: hilde@kerkenbuurtwesterpark.nl

Jette Uittenhout (eettafel Filah en Burenhulp)

tel. 06-83254089, e-mail: jette@kerkenbuurtwesterpark.nl

Adressen

Kerk en Buurt (postadres)	De Wittenstraat 114 hs	1052 BB Amsterdam
De Schakel	De Wittenkade 109	1052 AG Amsterdam
Kringloopwinkel	De Wittenkade III	1052 AG (onder de kerk)
Filah	Van der Hoopstraat 43 hs	1051 VB Amsterdam

Internet

website: www.kerkenbuurtwesterpark.nl

facebook: Kerk en Buurt Westerpark Amsterdam

Verhuur ruimten

Wilt u meer weten, ook over de verhuur van de ruimtes van Kerk en Buurt (De Schakel en Filah), neem dan contact op met ons op via

e-mail: info@kerkenbuurtwesterpark.nl

Bankrekening

IBAN: NL 50 INGB 0000120952

Kerk en Buurt Westerpark

De Wittenstraat 114 hs

1052 BB Amsterdam

Doneren? Ja, graag!

Het ANBI-nummer van Kerk en Buurt Westerpark is RSIN 8134-34-725.

Giften aan Kerk en Buurt kunt u dus, boven een bepaalde drempel, aftrekken bij uw belastingsopgave.

Legaten

Daarnaast kunt u met de notaris overleggen over het nalaten van een legaat. Denk er eens over na en praat erover met uw nabestaanden. Voor mogelijke projecten kunt u ook met ons overleggen.